

# KERST



De Kerk is in crisis: dit klinkt voor de één als een grijs gedraaide mantra, voor de ander als een understatement. Op zich is 'crisis' niet eens dramatisch: de ganse wereld is in crisis. Maar juist in deze donkere dagen, met Kerstmis, worden we uitgenodigd stil te staan bij wat écht belangrijk is. De feestdagen brengen ons terug naar de kern: vrede op aarde, hoop en licht dat doorbreekt in de nacht.

De Kerk viert haar geboorte in Christus, dat kwetsbare Kind in de kribbe. Op die stille nacht in Bethlehem begon een ongekende transformatie. De Messias werd niet geboren in pracht en praal, maar in eenvoud en nederigheid, en zijn komst bracht een licht dat de duisternis nooit kan overwinnen. Misschien is het nu tijd dat we, midden in onze crisis, opnieuw worden als dat Kind: nederig, hoopvol, en vol vertrouwen.

In die tijd, bij de geboorte van Jezus, stond de wereld ook in crisis: onderdrukking door Rome, verdeeldheid onder volkeren, en een gevoel van hopeloosheid. Maar het licht brak door, en herders en wijzen kwamen samen om het Kind te aanbidden. Dit Kind bracht de wereld in beweging, veranderde harten, en verspreidde een boodschap van liefde en verlossing.

Hoe staat het vandaag met de Kerk? Heeft ze nog dat kerstlicht dat over de wereld straalt? Of is het tijd om opnieuw geboren te worden, net zoals toen in Bethlehem?

Kerstmis gaat over meer dan alleen een geboorte. Het is een uitnodiging om het wonder van Gods aanwezigheid in ons leven te ervaren. Net zoals de wijzen uit het oosten hun schatten aan Jezus brachten, worden wij uitgenodigd ons hart open te stellen voor datzelfde licht en diezelfde vreugde. De vraag is: laten we dat licht toe? Of wordt het verstikt door materialisme en ongeloof?

Ach, hoe bewaart een mens de kerstvreugde? Hoe blijft een gelovige levenslang hoopvol, zoals de herders die in de nacht het nieuws van de engelen hoorden? Misschien vinden we het antwoord in stilte en eenvoud, in momenten van reflectie en gebed. Want Kerstmis vraagt ons: "Waarom zijn we dit alles ooit begonnen? Waarvoor doen we het eigenlijk?"

Een geïnspireerd en vreugdevol Kerstfeest gewenst.

Pierre