

SINTERKLAAS



Recentelijk waren Marcelo en ik in Nijmegen waar we de zeer oude Sint-Nicolaaskapel bezochten. We woonden daar een speciale presentatie over het leven van de bisschop Nicolaas van Myra bij, die ook wel bekend staat als de heilige Sint-Nicolaas of Sinterklaas. Er blijken heel wat anekdotes over zijn leven te bestaan. Veelal deed hij wonderen die op de wonderen van Jezus lijken, zoals het tot bedaren brengen van een storm en het vermenigvuldigen van zakken graan waardoor hij een hongersnood in Myra (Turkije) voorkwam. Hij stond vooral om zijn vrijgevigheid bekend, vandaar dat we tijdens Sinterklaas nog altijd aan kinderen vertellen dat de Sint hen cadeautjes geeft.

Het is een interessant gegeven dat we nog elk jaar Sinterklaas op 6 december vieren. Deze datum is namelijk de sterfdag van Sint-Nicolaas. Dat klinkt misschien raar voor ons, want waarom zou je zo'n vrolijk kinderfeest op een sterfdatum laten plaatsvinden? Voor tijdgenoten van Nicolaas was dat echter helemaal niet zo raar... Een sterfdag was namelijk belangrijker dan een verjaardag! Voor hen was het sterven namelijk het moment waarop je in de hemel opgenomen werd.

Misschien bent u als volwassene vandaag niet veel bezig met Sinterklaas. Voor velen van ons speelt kerst namelijk een veel grotere rol. Ook binnen onze Adventistische kerktraditie is kerst het allerbelangrijkste feest. Vaak beginnen we al weken, soms zelfs maanden van tevoren met de voorbereidingen van de kerstdienst of allerlei speciale activiteiten.

Tijdens kerst herinneren wij niet het overlijden, maar de geboorte van Jezus, want zijn komst als de Messias betekent uiteraard heel veel voor ons als Christenen. Niet voor niets zingen we: 'Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal...'

De geboorte van Jezus is uiteraard belangrijk. Toch zou Jezus' sterfdatum belangrijker moeten zijn. En dat niet alleen omdat we willen herinneren dat Jezus belangrijke dingen in zijn leven heeft gedaan en vele mooie wonderen heeft verricht. Of omdat Jezus een glorieuzer leven na de dood tegemoet zou gaan. Maar juist omdat hij door zijn sterven ons bevrijdt van de zonde en ons leven geeft. Door Hem kunnen wij opnieuw beginnen! Zoals theoloog N.T. Wright het verwoordt:

"Dit is ons grootste feest... Neem Kerstmis weg en in bijbelse termen verlies je twee hoofdstukken aan het begin van Mattheüs en twee aan het begin van Lucas, maar verder niets. Als je Pasen wegneemt, heb je geen Nieuw Testament. Je hebt geen christendom. En zoals Paulus zegt, zitten we nog steeds in onze zonden."

En daarom zijn we dankbaar niet enkel voor Jezus' geboorte maar ook zijn overlijden. Misschien is het vieren van een sterfdag zo gek nog niet...

Thirza van den Broek