

GOD, ONE OF US



Deze week op de autoradio werd plots een lied gespeeld dat ik kende van vroeger: 'One of us'. De Amerikaanse Joan Osborne bracht het uit in 1995. Ik vond het altijd wel een mooi lied, maar deze keer kwam de tekst echt binnen:

Als God een naam had, welke zou dat dan zijn? Zou je die in zijn gezicht durven roepen? Als je voor hem zou staan in al zijn glorie, en je kon maar één enkele vraag stellen wat zou je hem dan vragen? En wat als God een van ons zou zijn? Een slons zoals wij... Een vreemdeling op de bus die probeert thuis te raken... .. Niemand antwoordt aan de telefoon...

Daar zit heel wat stof tot nadenken in. Vaak heel actueel ook. Welke naam heb jij voor God? Zelf hou ik wel van JHWH – de God die zich verbonden weet met de mens. Of Immanuel – God met ons. Hoewel dit bij velen wel vragen oproept, zeker met al het onrecht, het lijden en de miserie die veel mensen ondergaan. Joan Osborne vertolkt indringend gevoel dat heel wat mensen hebben: “Niemand antwoordt aan de telefoon...”,. Toch blijft het belangrijk om God niet te zien als iemand die de (zondige) mens slechtgezind is. Alleen ontslaat Hij ons niet van onze verantwoordelijkheid. Want ja, soms ontmoeten wij God in ‘een van ons’ (zelfs vaker dan op een andere manier!). Een ‘slons’, een vreemdeling, iemand die troost of vriendschap nodig heeft. “Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan!”, zei Jezus.

En als ik één vraag zou kunnen stellen? Goh, da’s een moeilijke. Ik heb er zoveel! Maar wat in het gebed hieronder wordt uitgedrukt zou er zeker bij zitten...

GEBED BIJ PREDIKER 7:15-29

GROTE RECHTVAARDIGE GOD,
WIE SCHREEUWT KRIJGT GELIJK,
WIE VEEL GELD HEEFT, KOOPT ZIJN GELIJK,
WIE ZWIJGT WORDT OMVERGESLAGEN
EN WIE ARM IS, ZAL NOG ARMER WORDEN.
HET LIJKT ER VAAK OP DAT U
AAN HEN DIE VEEL HEBBEN, NOG MEER GUNT
EN DAT U TOESTAAT
DAT ZIJ MOETEN LIJDEN DIE U LIEFHEBBEN.
WAAR IS UW GERECHTIGHEID EN UW LICHT
VOOR HEN DIE IN DUISTERNIS ZIJN?
WANNEER WORDT DAN EINDELIJK
BELOOND WAT IN ONZE OGEN GOED IS
EN BESTRAFT WAT IN ONZE OGEN KWAADAARDIG IS?



HOELANG NOG LAAT U DE WERELD VOORTBESTAAN,
ZO VOL VAN ONGERIJMDHEDEN?
U GRIJPT NIET IN, NU NIET, MISSCHIEN OOI.
WE BEGRIPEN NIET WAAROP U WACHT.
U LAAT ONS ZIJN ZOALS WE ZIJN, GOED EN SLECHT,
MENSEN DIE ZOEKEN EN TWIJFELEN EN VRAGEN.
WE WETEN NIET EENS HOE VER
ONZE EIGEN ONGERECHTIGHEID STREKT,
OF WE BETER OF SLECHTER ZIJN DAN ANDEREN.
WE BIDDEN U, MOGEN WE OVEREIND BLIJVEN
ONDANKS ALLES, ONDANKS HET ABSURDE VAN ALLEDAG,
ONDANKS DE VELE VRAGEN OVER DE WERELD EN OVER ONSZELF.
LAAT ONS NIET TEN ONDER GAAN IN CYNISME EN WANHOOP.

Johan Delameilleure