

# CONSERVATIEF OF LIBERAAL?

We leven in een maatschappij waar alles steeds meer gepolariseerd wordt. Uitersten, tegenstellingen, zwart-wit posities... wat helaas leidt tot veel agressie.

In heel wat christelijke middens zijn er spanningen rond het al of niet conservatief of liberaal zijn. Kunnen beide niet samengaan?



‘CONSERVARE’. Dit Latijnse woord betekent ‘bewaren’. De vraag is dan: wat is er de moeite waard om bewaard te worden? Het Latijnse LIBER, waar ons woord liberaal is van afgeleid, betekent ‘vrij’.

De evangeliën tonen ons een Jezus die het leven wilde bewaren, de echte levenswaarden (‘leven in overvloed’ zoals hij het noemt in Joh 10:10; of ook: de waarden van Gods Koninkrijk). Als hij hiervoor vrij moest omspringen met bepaalde regels en voorschriften, dan deed hij dat (bv. de sabbatsregels, regels inzake rein en onrein, ...). In zijn eerste toespraak in de synagoge van Nazareth benadrukte hij al hoe belangrijk hij ‘bevrijding’ vond.

H. Kushner, een door velen als liberaal bestempelde rabbijn, noemt zichzelf conservatief, maar wel op een speciale positieve manier: “Het conservatieve jodendom heeft als uitgangspunt dat het jodendom als het gezond is, net als een gezond menselijk lichaam dat voortdurend dode cellen afstoot die niet langer hun oorspronkelijke doel dienen en nieuwe doet groeien, voortdurend vormen en gebruiken afstoot die niet langer hun oorspronkelijke doel dienen en nieuwe creëert om te kunnen beantwoorden aan veranderende omstandigheden.” (Op het leven, p. 57)

Conservatisme is in oorsprong een heel positief begrip. Je moet niet weggooien wat (nog) goed is. Er is echter ook een negatieve, krampachtige invulling mogelijk. Ellen White, een pionier van de Adventkerk, waarschuwde ervoor: “Als het ware geestelijke leven verflauwt, is er altijd de neiging om de groei in kennis van de waarheid te stoppen. Mensen berusten, tevreden met het licht dat zij al van Gods Woord hebben en ontmoedigen elk verder onderzoek van de Schrift. Zij worden conservatief en proberen de discussie te vermijden.” (Testimonies for the Church, deel 5, p. 706, 707)

“Een van de grootste vijanden van geloof is angst. Die weerhoudt ons ervan de Bijbel diepgaand te bestuderen. Angst maakt ons conservatief en afkerig van verandering.” (A. Thompson. ‘Inspiratie’, p. 33)

Nog even dit: voor H. Kushner zijn er slechts twee soorten Joden. En dat zijn niet conservatieven en liberalen, maar wel ‘serieuze en niet-serieuze Joden’. Zou dit ook niet gelden voor christenen? Betere mensen worden. Het goede zoeken in je dagelijkse leven, of je nu ‘conservatief’ bent of ‘liberaal’.