

# DE VREEMDELING BINNEN UW POORTEN



Een van de maatschappelijke problemen die al vele decennialang speelt, maar wel steeds nijpender lijkt te worden, heeft te maken met 'vreemdelingen'. Ook in het oude Israël was dit niet echt een eenvoudig gegeven.

Er waren meerdere woorden in omloop om vreemdelingen aan te duiden:

- Een eerste is afgeleid van een werkwoord dat '**kennen, herkennen**' betekent. Het kon een bijbetekenis hebben van respecteren, maar ook van verwerpen en afstand nemen. De basisidee is dat de vreemdeling iemand is die nauwlettend wordt gadeslagen.
- Een tweede woord geeft aan dat men **zich afkeert**, omdat iets of iemand weerzinwekkend is.
- Het meest voorkomende woord, **gêr**, komt van een werkwoord dat '**verblijven, samenkomen**' betekent en wijst op de inwijkeling, de immigrant.

## De immigrant had rechten en plichten.

Eenzijds werd van een immigrant een zekere vorm van integratie verwacht. Hij moest **zich houden aan de basiswetten** van het joodse volk: respect voor de godsdienst, het strikt naleven van de sabbatsrust, zich houden aan een aantal reinheids- en voedselwetten... Het was zeker niet de bedoeling dat Israël zou verleid worden om heidense gewoonten en gebruiken te gaan overnemen! Anderzijds geven heel wat teksten aan dat deze vreemdeling goed behandeld moest worden. De motivering hiervoor is o.a. dat de Israëlieten best niet vergaten dat ze zelf ooit vreemdeling waren geweest (toen er hongersnood was, werden Jakob en zijn zonen gastvrij onthaald in Egypte (Genesis 46,47).

"Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God." - Leviticus 19.33,34

Er wordt van de Israëlieten een minimum aan **inlevingsvermogen** verwacht: "Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte." - Exodus 23.9

Trouwens, wie zegt dat je nooit in een situatie verzeilt waar je zelf weer 'vreemdeling' bent?

**Er waren beschermende maatregelen** voor armen, weduwen, wezen en ook vreemdelingen - de zwakken en kwetsbaren in de maatschappij. Zo moesten op het land resten van de vruchten achtergelaten worden: "Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen." Deuteronomium 24.17-22

Op de sabbat moest ook de vreemdeling rust gegund worden (Exodus 20.10; 23.12). Ook mocht hij gebruik maken van de vrijsteden (Numeri 35.15). Wanneer iemand verdacht werd van een misdaad en daarom achtervolgd werd, kon hij vluchten naar een van de vrijsteden waar hij asiel kreeg tot er een eerlijk proces was geweest.

## **Medemenselijkheid**

Op sociaal, economisch en politiek vlak is de huidige vreemdelingenproblematiek heel complex en niet echt makkelijk op te lossen. Zodra echter het gegeven 'hulpbehoevendheid' meespeelt (wat helaas bijzonder vaak het geval is), is iedereen gelijk en is het een plicht om een helpende hand uit te steken: "Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren." Leviticus 25.35

Merk nog op dat wanneer Jezus het heeft over het oordeel in Mattheüs 25 hij aangeeft dat de houding naar de vreemdeling mee bepalend is! "Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

**"Een vreemdeling die 'een gezicht krijgt' wordt al gauw een vriend!"**

Johan Delameilleure