

SAMEN ONDERWEG



Inspiratie voor Onderweg

Door Nederlandse predikant en theoloog Claartje Kruijff, gebracht op een jaarbijeenkomst van de Goldschmeding Foundation. Opmerking: ze verwijst in haar tekst naar God via 'het Goede' omdat de tekst voor een algemeen seculier publiek is gebracht.

De Ierse theoloog en dichter Ó Tuama verwijst in de titel van zijn boek dat *In the Shelter* heet naar een Iers gezegde dat mij keer op keer raakt:

It is in the shelter of the people that we live.
It is in the shelter of the people that we live.
Het is in de beschutting van de mensen dat wij wonen.

De ondertitel van zijn boek *In the Shelter* is 'finding a home in the world'. Thuiskomen in de wereld. Daar zit precies denk ik de fundamentele existentiële uitdaging waar wij als mens voor staan. Beschutting en geborgenheid vinden in een wereld op drift. Een veranderlijke, complexe wereld waarin oude zekerheden niet meer opgaan en de toekomst ongewis is. Waarin we door het hier en nu moeten navigeren en tegelijkertijd voorop moeten lopen richting de toekomst.

Een enorme uitdaging. Enerzijds spannend en beloftevol en tegelijk een te groot gewicht voor ons smalle schouders alleen... Stel je voor: we zijn elkaars beschutting. It is in the shelter of the people that we live. Dan is het voor leiders de uitdaging om vertrouwen en geborgenheid te bieden aan anderen. Maar dat kan alleen als je zelf geborgenheid - een thuis in deze wereld hebt gevonden.

NUTTIGE INFO

Predikant:
Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:
Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Website kerk
<https://adventkerk.antwerpen.adventist.be>

Website Rudy van Moere (bijbelstudie)
<https://bijbellesenmetvanmoere.nl/rudy/>

En dát heeft te maken met geloven en vertrouwen. Hoe doe je dat? Als mens? Geloven. Geloven in het Goede.

We moeten soms die stap opnieuw maken en zelfs blijven oefenen, dwars door onze eigen twijfels cynisme, angsten en machteloosheid heen - durven geloven in het Goede. Terwijl we niet weten hoe dat Goede eruit zal zien - maar wél dat het Goede te maken heeft met het goede leven voor ál wat leeft.

Die beweging richting het Goede heeft mensenhanden nodig. Mensenharten. Mensendurf. Mensentrouw en - commitment. Soms tegen het tij in. En ook mensenvertrouwen, hoe moeilijk dat soms ook is. We hebben nu eenmaal te maken met een wereld waarin we eerder op angst en wantrouwen worden aangesproken dan op onze openheid en hoop. Waarin we eerder worden verleid om voor korte termijn comfort te kiezen dan ons te richten op wat duurzaam is en toekomst brengt.

Thought Leader Simon Sinek zegt over faith: 'Faith is knowing that you're on a team even if you don't know who the players are yet'. Geloven is weten dat je onderdeel bent van een team ook als je je medespelers nog niet kent.

Dat betekent dus dat - als je gelooft in het goede - dat er allang is - en mee durft te bewegen - dat je je medespelers vanzelf tegen zal komen. Als je zelf een stap zet richting de toekomst en in beweging komt - dan kom je vanzelf goeds tegen. Kom in beweging en je wordt bewogen. Hóe, dat weet je nog niet, maar dát zul je dan wel zien. Hoe meer geloof je belichaamt, hoe groter je geloof zal groeien. Eerst geloven en dán zien. (...)

Ó Tuama die in zijn boektitel verwijst naar het Ierse gezegde:

'It is in the shelter of the people that we live'

schrijft verderop in het boek:

I used to need to know the ending of every story, these days I only need a beginning to get me started.

Vroeger wilde ik van ieder verhaal de afloop kennen, vandaag de dag heb ik slechts een beginnetje nodig. Wat mij betreft een urgent tegengif tegen alles waarvan we dachten dat het maakbaar was, waarin we dachten dat we altijd grip hadden - en dat bijna altijd gevoed werd door angst. We weten niet wat de toekomst ons brengen zal en juist dat besef, die diepere aanvaarding maakt ons ontvankelijk, van elkaar afhankelijk en creatief.

Vroeger wilde ik van ieder verhaal de afloop kennen, vandaag de dag heb ik slechts een beginnetje nodig.

Laat ons vertrouwen en in elkaars beschutting wonen.

In de kerk zeggen we dan:

Amen

PLANNING



IMPULS_Online - 20u30
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdag en donderdagavond)

22 maart: Johan Delameillieure
Jeugd: Vanaf 14u in de kerk tot 19u !!

29 maart: familiedienst o.l.v. Guisele Berkel (nodig mensen uit!)
Jeugd: vrij

5 April: Bert Nab
Paaskamp

4-7 april 2025: Paaskamp

14 juni 2025: Tuinfeest

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.



Roger Merckx

Roger Merckx woont tegenwoordig in woonzorgcentrum Rugeveld (Rugeveldlaan 55, Deurne). Hij woont daar nu op het derde verdiep, kamer 402. Het zijn lastige tijden voor Maria en Rogier, gebed en een bezoekje zouden hen zeker goed doen.

Maria Mory

Maria Mory heeft de afgelopen week een dubbele longontsteking en problemen met hart en nieren opgelopen waardoor zij momenteel in het Sint Augustinus ligt. De familie vraagt voor haar te bidden en haar in gedachten te houden. Voor meer info over de mogelijkheid haar te bezoeken, contacteer Dina: 0473 44 93 20.

Global Youth Day

Vorige week was het Global Youth Day, wat inhoudt dat onze jeugd zich inzet voor de maatschappij en de kerk. Daarom dat onze jeugd,

een aantal van onze jonge 80+ een bezoekje gebracht. Dit viel in goede aarde bij zowel onze 80+ als onze avonturiers. Een onvergetelijk moment dat in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar is



Familie- en vriendendienst 29 maart

Op **29 maart** zal er in onze kerk een **bijzondere familie en vriendendienst** plaatsvinden! Het is een dienst die speciaal ingericht is voor familieleden en vrienden die al dan niet gelovig/ kerkelijk zijn en die u al lang eens had willen uitnodigen om eens een kijkje bij ons te nemen. Spreker: **Guissele van Berkel**. De sabbatschool en eredienst zullen op de gebruikelijke tijd beginnen en achteraf kan men gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje. Verdere informatie over het thema volgt nog. **Nodig mensen uit of stuur de uitnodiging door**, tot dan! Voor meer info: contacteer Eddy & Omar.



Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:
Sabbatschool: 49,00 €
gemeentefonds: 361,35 €
Baksteen: 109,10 €
GIVT: 112,59 €

Vestiaire

Gelieve geen waardevolle spullen in de vestiaire achter te laten. We kunnen nooit met zekerheid zeggen dat er nooit iets zal worden onvreemd. Onze kerk staat open voor iedereen en we kunnen helaas niet steeds iedereen en alles in het oog houden. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Vrouwencongres

U ben van harte uitgenodigd op het **vrouwencongres van 2025 (18-20 april)**! Het programma zal zowel in het **Frans en Nederlands** aangeboden worden. U kunt zich inschrijven via [deze link](#).



Paaskamp: 4-7 april 2025

Geachte ouders, avonturiers en verkenners,

Het is alweer bijna zover, het moment waar wij allemaal zo hard naar uitkijken en waardoor we aan niets anders kunnen denken. Wij nodigen jullie bij deze graag uit voor PAASKAMP 2025! Dit jaar hebben wij een reis gewonnen en mogen we gezellig samen op bezoek en verblijven in de prachtige villa van de rijke Gilbert Mysterio. Het zal dus zeker een interessant en ontspannend kamp worden. Het enige wat ons nu nog te doen staat, is laten weten wie ze allemaal kunnen verwachten.

Het kamp gaat door in Jeugdheem De Reynaerd, Bampstraat 11a 3830 Wellen, van 04/04/'25 tot 07/04/'25 en we verwachten jullie voor de verwelkoming vanaf 18:00, vrijdagavond. Maandagochtend, 7 april, verwachten we de ouders terug voor ophaling vanaf 09:00.

Inschrijven doe je via onderstaande link, met als deadline vrijdag 28/03/2025:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex99nPBHtqZ-N7rf4gF3sylAXakdLDtKo3AIVMrRpAjQe-vw/viewform>

Het bedrag per persoon is 45 euro, dat je overschrijft naar BE08 9731 7718 7813 met als vermelding "Paaskamp 2025 + naam kind". Indien je kind nog niet ingeschreven is bij een jeugdgroep, en dus nog geen AJ-lidgeld voor '24-'25 (€ 7) heeft betaald, dient u zich via volgende link in te schrijven bij onze groep: <https://forms.gle/JJCiiNZPuWUH2Sft5>.

Je inschrijving is pas geldig vanaf het juiste bedrag correct is overgeschreven en het AJ-lidgeld in orde is!

Benodigheden:

- Slaapzak (warme) Kledij
- Reserve kledij - Kussensloop
- Wandelschoenen + reserve - Eventueel extra dekentje
- Wasgerief (Shampoo, zeep, tandenborstel, ...) - Hoelaken
- Bijbel Handdoeken
- Eetgerief in stevig - Identiteitskaart zakje
- GEEN elektronica of snoep! Keukenhanddoek

Indien u met vragen zit, kan u Pinguïn (Deborah) via dit nummer bereiken: +32 483 98 93 18.

Wij verheugen ons er alvast op om jullie in de paasvakantie te ontvangen en een luxueus kamp te beginnen.

Met vriendelijke groeten
Manta (Monica), Kookaburra (Jana),
Pinguïn (Deborah)
en AJ-leiding Antwerpen

!!! INFO !!!

Adres: Bampstraat 11 Bus A, 3830 Wellen
Prijs: €45 Datum: 4-7 April

Inschrijven via:
• <https://forms.gle/bJugDnYrq8Sa3b7GA>

Bankrekeningnummer: BE08 9731 7718 7813
Met vermelding: "Paaskamp 2025 + naam kind"
Contact persoon: +32 483 98 93 18 (Pinguïn)

MEEBRENGEN:

• (warme) Kledij	• Keukenhanddoek
• Slaapzak + Hoelaken	• Reservekledij
• Kussensloop	• Handdoek + Zeep
• Wasgerief	• Bijbel
• Eetgerief in een zakje	• ID
• Geen snoep	• Geen electronica



Eredienst 22 maart 2025

Wij komen samen

Instrumentaal	<i>Ik prijs Uw grote naam</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Omar
Samenzang	<i>Hij is verheerlijkt</i>	Opwekking 349
Kinderverhaal	<i>Bah... onkruid!</i>	Johan
Samenzang	<i>Spreek, o Heer</i>	Opwekking 689

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Matteüs 13:24-27</i> <i>Matteüs 13:28-30</i>	
Gesproken woord	<i>"Goed graan en onkruid"</i>	Johan Delameilleure

Wij antwoorden

Samenzang	Waar je woont op deze wereld	JdH 150(b)
Zegengebed		Johan Delameilleure
Samenzang	<i>Uw Woord</i>	
Slotwoord		Omar.
Tienden en gaven		Adventjeugd en vrijwilligers AJ
Samenzang	Welzalig de man, die niet wandelt	Opwekking 244
Instrumentaal	<i>Hoor ons loflied</i>	Praiseband

U bent van harte welkom, tot dan!