

SAMEN ONDERWEG



Als 't God belieft (Jakobus 4:14-15)

Uit het Bijbels dagboek van Luc Geeraerts

Hoe vaak hoorden we in het verleden niet deze woorden. Iemand maakte een afspraak, iemand had bepaalde plannen, iemand wilde een project realiseren, iemand dacht een reis te ondernemen... vaak gaf men dit over aan de welwillendheid van God.

Deze woorden waren zo ingeburgerd, mensen waren er zo aan gewend, dat je de woorden zelfs bij niet-gelovigen hoorde.

Vandaag zijn deze woorden in onbruik geraakt. We willen niet langer dat God zich met ons leven bemoeit, dat Hij onze plannen regelt, dat Hij onze toekomst bepaalt.

Niet wat de Here wil. "Wat ik wil", dat is het nieuwe motto. Hoever zijn we hierin niet verwijderd van het voorbeeld van de Here Jezus in de hof van Gethsémane als Hij daar om onzentwille alles wat Hem overkomen zou aan de wil van zijn Vader onderwierp.

We willen zo graag ons leven zelf in handen nemen, meester zijn over onze toekomst. Als wij ons iets hebben voorgenomen, willen we het ook uitvoeren zonder rekenschap hoeven af te leggen, of het nu aan God is, of aan iemand anders.

NUTTIGE INFO

Predikant:

Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust eens kijken naar
<https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via
[deze link](#). Suggesties (ook
voor artikels of
commentaren) zijn altijd
welkom!

Ga ook eens kijken op de site:
<https://bijbellezenmetvanmore.nl/rudy/>

Jacobus (hoofdstuk 4) noemt dit grootspraak. We kunnen dagen, maanden, zelfs jaren van tevoren plannen maken en onze agenda nauwkeurig invullen. Toch we hebben geen of nauwelijks inspraak op de uitkomst ervan. De kennis van wat voor ons ligt, de toekomst, is ons niet vergund.

Niets in deze wereld is zeker, behalve het feit dat we ooit eens afscheid van het leven zullen moeten nemen en al datgene, waarvan we dachten dat het ons zekerheid kon bieden, moeten achterlaten. Al het andere is onzeker, tenzij het gedaan en verworven wordt vanuit onze verbondenheid met en afhankelijkheid van de Here God.

We hebben de gewoonte, en zelfs de plicht, ons voor van alles en nog wat te verzekeren. Ziekteverzekering, ongevallenverzekering, brandverzekering, autoverzekering, diefstalverzekering, enz. Zo onzeker is dit leven. Het neemt een flinke hap uit ons budget. Alleen voor de eeuwigheid, daarvoor willen we nog zelden een polis onderschrijven. En nochtans, deze is geheel kosteloos, zonder voorwaarden, zonder beperkingen, zonder vervalddag. Alleen onze handtekening!



Kwartaalinleiding Sabbatschool

14/12 in Antwerpen

Onze ontdekking van de bijbelse teksten neemt ons deze keer mee naar het thema "De rechtvaardigheid en liefde van God". Om dit thema te bestuderen, zullen we het genoeg hebben te luisteren naar Johan Delameillieure, Thirza van den Broek en David Carballo.

Kwist'et 2025: 8 februari

De jeugd zal niet alleen de kerstmarkt organiseren maar ook de jeugdquiz staat op het programma. Ook hier kunnen we stilaan gaan spreken van traditie, het is al de 5e editie. Elk jaar was iedereen dolenthousiast over dit evenement. Dus houd deze 8 februari vanaf 18u al maar vrij. Nodig kennissen, collega's of vrienden uit en maak ploegen van 4-6 personen. Zo maken ze kennis met onze kerk op een laagdrempelig evenement.



Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:
Sabbatschool: 50,85 €
Gemeentefonds: 231,35 €
Baksteen: 132,60 €
GIVT: -,- €

Kerstdozenactie ADRA 2024

Beste vrienden, donateurs en sympathisanten,

Ook dit jaar gaan we vol enthousiasme van start met onze Kerstdozenactie! Het doel? Een glimlach toveren op het gezicht van kansarme kinderen tijdens de feestdagen.

Voor de kerstactie 2024 zullen de kerstdozen, die online worden samengesteld, door onze teams in Bosnië-Herzegovina worden klaargemaakt en uitgedeeld aan kansarme kinderen, kinderen met een beperking, weeskinderen, enz.

Hoe deelnemen? Je kan eenvoudig online je doos samenstellen met 5 artikelen (speelgoed, schoolspullen, kleding, toiletartikelen en lekkernijen). Jouw kerstdoos wordt vervolgens door onze teams in Bosnië-Herzegovina klaargemaakt volgens jouw selectie. Je kunt ook een kaartje, tekening of foto toevoegen voor het kind dat de doos zal ontvangen. Vraag je (klein)kinderen om actief deel te nemen aan het samenstellen van de kerstdoos, als een solidaire actie voor hun jonge leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben.

Link: [Meer info](#)



Kerstdozen
actie
2024



Eredienst 14 december 2024

Kwartalinleiding

Wij komen samen

Instrumentaal	<i>HEER ik prijs uw grote naam</i>	Opwekking 430
Welkom en gebed		Frank
Samenzang	<i>Tienduizend redenen</i>	Opwekking 733
Kinderverhaal	<i>De grote wedstrijd</i>	Johan
Samenzang	<i>Groot is uw trouw, o HEER</i>	Opwekking 123

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Jeremia 9:22-23</i>	
Gesproken woord	<i>"Gods 'schaar, steen, papier"</i>	Johan Delameillieure

Wij antwoorden

Luisterlied	<i>'Whole heart'</i>	Paul, Naira & Emiel
Zegengebed		Johan
Samenzang	<i>Breng dank aan de Eeuwige</i>	Opwekking 331
Slotwoord		Frank
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds en baksteen</i>	
Samenzang	<i>Meer dan ooit</i>	Opwekking 544
Muziekstuk	<i>Zo zegent Hij jou</i>	Opwekking 746

U bent van harte welkom, tot dan!