

SAMEN ONDERWEG



One of us - iemand van ons

Johan

Deze week op de autoradio werd plots een lied gespeeld dat ik kende van vroeger: 'One of us'. De Amerikaanse Joan Osborne bracht het uit in 1995. Ik vond het altijd wel een mooi lied, maar deze keer kwam de

tekst echt binnen: Als God een naam had, welke zou dat dan zijn?

Zou je die in zijn gezicht durven roepen?

Als je voor hem zou staan in al zijn glorie,

en je kon maar één enkele vraag stellen

wat zou je hem dan vragen?

En wat als God een van ons zou zijn? Een slons zoals wij...

Een vreemdeling op de bus die probeert thuis te raken...

... Niemand antwoordt aan de telefoon...

Daar zit heel wat stof tot nadenken in. Vaak heel actueel ook. Welke naam heb jij voor God? Zelf hou ik wel van JHWH – de God die zich verbonden weet met de mens. Of Immanuel – God met ons. Hoewel dit bij velen wel vragen oproept, zeker met al het onrecht, het lijden en de miserie die veel mensen ondergaan.

NUTTIGE INFO

Predikant:

Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust eens kijken naar
<https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via
deze link. Suggesties (ook
voor artikels of
commentaren) zijn altijd
welkom!

Ga ook eens kijken op de site:
<https://bijbellezenmetvanmore.nl/rudy/>

Joan Osborne vertolkt indringend gevoel dat heel wat mensen hebben: "Niemand antwoordt aan de telefoon...". Toch blijft het belangrijk om God niet te zien als iemand die de (zondige) mens slechtgezind is.

Alleen ontslaat Hij ons niet van onze verantwoordelijkheid. Want ja, soms ontmoeten wij God in 'een van ons' (zelfs vaker dan op een andere manier!). Een slons', een vreemdeling, iemand die troost of vriendschap nodig heeft. "Wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je aan mij gedaan!", zei Jezus.

En als ik één vraag zou kunnen stellen? Goh, da's een moeilijke. Ik heb er zoveel! Maar wat in het gebed hieronder wordt uitgedrukt zou er zeker bij zitten...



Poetsverantwoordelijke gezocht

Elke week zitten we met z'n allen in een fijne en propere kerk. We staan er niet altijd bij stil dat hier mensen voor nodig zijn die de handen uit de mouwen steken om onze kerk elke week weer proper willen maken en daar zijn we met z'n allen heel dankbaar voor.

Nu zijn we op zoek naar iemand die de verantwoordelijkheid wil opnemen om de poetsploegen aan te sturen. Wil u ook de handen uit de mouwen steken en wil u ook uw steentje bijdrage, neem dan even contact op met Jozef. Hij kan u precies vertellen wat deze uitdaging betekent.

Het kerkbestuur



Kwartaalinleiding Sabbatschool

14 december in Antwerpen

Kwartaalinleiding Sabbatschool - 14 december in Antwerpen.

Onze ontdekking van de bijbelse teksten neemt ons deze keer mee naar het thema "De rechtvaardigheid en liefde van God". Om dit thema te bestuderen, zullen we het genoeg hebben te luisteren naar Johan Delameillieure, Thirza van den Broek en David Carballo.

Boekentafel

Na de dienst staat er aan de uitgang voor de laatste keer een boekentafel. Daar kan u rustig eens gaan kijken en de boeken die u interesseren mag u gratis meenemen. Het betreft hier theologische boeken en boeken over de geschiedenis van de bijbel. De boeken komen uit de boekenkas van André Lutters. Deze boekentafel zal gedurende een aantal weken worden uitgesteld. Zowel nederlandsstalige als anderstalige
Veel snuistergenot.

Boekentafel



NUTTIGE INFO

Predikant:

Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust eens kijken naar
<https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via
[deze link](#). Suggesties (ook
voor artikels of
commentaren) zijn altijd
welkom!

Ga ook eens kijken op de site:
<https://bijbellezenmetvanmore.nl/rudy/>

Opdragen Charlie en Joas

En Jezus zei tegen hen *'laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij'* (Marcus 10:14)

We zijn God dankbaar voor het nieuwe leven dat hij gegeven heeft en daarom Joas zal worden opgedragen door Arnoud van den Broek (vader van Thirza) op 23 november en Charlie door Frank op 7 december. Joas en Charlie zouden het erg leuk vinden als u erbij bent :) tot dan!

Bijbelraadselnamiddag: 25 januari 2025

Zoals elk jaar wordt er door onze federatie een bijbelraadsel georganiseerd. De kerken uit vlaanderen en sommige Nederlandse kerken doen hier aan mee. Elk jaar proberen we zo snel mogelijk een antwoord te formuleren dat we adh van een raadsel kunnen vinden. Niet altijd simpel maar met vereende krachten zeker mogelijk. Dus houd deze datum maar al vrij en kom mee raadselen in de kerk. Tot dan



Thirza terug vanaf 23 november

Lieve gemeenteleden,

Vanaf zondag 23 november zal ik weer terug zijn van mijn moederschapsverlof. Ik zie er zeer naar uit weer aan de slag te gaan en de activiteiten van voor het verlof op te pakken! Wel zou ik graag mee willen delen dat ik na mijn verlof parttime (60%) zal werken i.v.m. de zorg voor Joas. Hierdoor ben ik op bepaalde momenten wat beperkter inzetbaar of beschikbaar. Maar samen, met Gods leiding en wijsheid, zullen we ervoor zorgen dat taken zo goed mogelijk worden opgevangen. Samen bouwen we aan onze mooie gemeente!

Alvast hartelijk dank voor uw begrip hiervoor en tot binnenkort!

Groetjes Thirza

Kerstmarkt 2024

21 december in Antwerpen

Het is een traditie geworden dat onze jeugd een kerstmarkt organiseert. elk jaar kunnen we genieten van de kerstfeer dmv muziek, versiering, goed gezelschap en uiteraard lekkere versnaperingen.

Er zal zoals elk jaar heerlijke snacks en drinken worden voorzien aan heel democratische prijzen. De opbrengsten zullen gebruikt worden om onze jeugd te sponsoren en zal dus gebruikt worden voor onze kinderen.

U bent welkom vanaf 18u. Houd dus 21 december vanaf 18u vrij in uw agenda en kom samen met de jeugd in kerststemming komen.

Tot dan



Kwist'et 2025: 8 februari

De jeugd zal niet alleen de kerstmarkt organiseren maar ook de jeugdquiz staat op het programma. Ook hier kunnen we stilaan gaan spreken van traditie, het is al de 5e editie. Elk jaar was iedereen dolenthousiast over dit evenement. Dus houd deze 8 februari vanaf 18u al maar vrij. Nodig kennissen, collega's of vrienden uit en maak ploegen van 4-6 personen. Zo maken ze kennis met onze kerk op een laagdrempelig evenement.

PLANNING



IMPULS_Online - 20u30
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

23 nov: A. van den Broek
Opdracht Joas & Raphaël
Avonturiers en verkeners:
14u in de kerk

30 nov: D. Cervallos
Avonturiers en verkeners:
vrij

7 dec: Jozef De Winter
opdracht Charlie
Avonturiers en verkeners:
14u in de kerk

14 dec: Johan Delameillieure
Kwaraalinleiding
Avonturiers en verkeners:
vrij

21 dec: Kerstmarkt om 18u

25 jan: Bijbelraadsel

8 febr: Quiz in de kerk

14 juni 2025: Tuinfeest

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

Tienden &

Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:

Sabbatschool: 41,00 €

Gemeentefonds: 161,40 €

Baksteen: 92,65 €

GIVT: 55,98 €

Bijbelcommentaar Andrews university

Naar aanleiding van de publicatie van het Bijbelcommentaar uitgegeven door de Universiteit van Andrews in 2024, stelt de Algemene Conferentie je een 'Andrews Studiebijbel' voor. Dit is een Bijbel in het Engels met aantekeningen en speciale studies van de Andrews Universiteit.

Als je meer informatie wilt, is hier een link: [LINK HIER](#)

Als je hem wilt bestellen, is hier wat praktische informatie:

- De Andrews Studiebijbel kost € 20.
- In tegenstelling tot de Bijbelcommentaar is er geen limiet aan het aantal exemplaren dat je kunt bestellen.
- De Bijbel moet vóór 5 december besteld worden.
- Stuur je bestelling, met vermelding van je volledige naam/voornaam en kerk, per kerende e-mail of via info@adventist.be.
- Betaal niet vooruit; je ontvangt te zijner tijd een factuur.
- De Studiebijbel zal niet voor de zomer van 2025 beschikbaar zijn.
- Als hij eenmaal in ons bezit is, zal hij niet per post worden verstuurd, maar beschikbaar zijn bij de Federatie, waar je hem kunt ophalen of laten meenemen door iemand die je vertrouwt.

We wensen je veel plezier bij het ontdekken van de Bijbel.

Kerstdozenactie ADRA 2024

Beste vrienden, donateurs en sympathisanten,

Ook dit jaar gaan we vol enthousiasme van start met onze Kerstdozenactie! Het doel? Een glimlach toveren op het gezicht van kansarme kinderen tijdens de feestdagen.

Voor de kerstactie 2024 zullen de kerstdozen, die online worden samengesteld, door onze teams in Bosnië-Herzegovina worden klaargemaakt en uitgedeeld aan kansarme kinderen, kinderen met een beperking, weeskinderen, enz.

Hoe deelnemen? Je kan eenvoudig online je doos samenstellen met 5 artikelen (speelgoed, schoolspullen, kleding, toiletartikelen en lekkernijen). Jouw kerstdoos wordt vervolgens door onze teams in Bosnië-Herzegovina klaargemaakt volgens jouw selectie. Je kunt ook een kaartje, tekening of foto toevoegen voor het kind dat de doos zal ontvangen. Vraag je (klein)kinderen om actief deel te nemen aan het samenstellen van de kerstdoos, als een solidaire actie voor hun jonge leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben.

Link: [Meer info](#)



Kerstdozen
actie
2024



PLANNING



IMPULS_Online - 20u30
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

23 nov: A. van den Broek
Opdracht Joas & Raphaël
Avonturiers en verkenners:
14u in de kerk

30 nov: D. Cervallos
Avonturiers en verkenners:
vrij

7 dec: Jozef De Winter
opdracht Charlie
Avonturiers en verkenners:
14u in de kerk

14 dec: Johan Delameillieure
Kwaraalinleiding
Avonturiers en verkenners:
vrij

21 dec: Kerstmarkt om 18u

25 jan: Bijbelraadsel

8 febr: Quiz in de kerk

14 juni 2025: Tuinfeest

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:
Sabbatschool: 41,00 €
Gemeentefonds: 161,40 €
Baksteen: 92,65 €
GIVT: 55,98 €

Eredienst 23 november 2024

Wij komen samen

Muziekstuk		Jair
Welkom en gebed	Welkom en gebed	Dirk
Samenzang	Machtig God, sterke rots	Opwekking 277
Kinderverhaal		Thirza
Samenzang	Heer, doorgrond mijn hart	Opwekking 252

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Lucas 18:9-12</i> <i>Lucas 18:13-14</i>	
Gesproken woord	<i>"Bekeer je van je rechtvaardigheid"</i>	Arno van den Broek

Wij antwoorden

Samenzang	<i>Meer dan ooit</i>	Opwekking 544
Zegengebed		Arno van den Broek
Samenzang	<i>Til mij op</i>	Opwekking 581
Opdracht	<i>Joas en Rafael</i>	Arno van den Broek
Luisterlied	<i>De Here zegent jou</i>	
Verwelkoming / Lied		Kindersabbatschool
Slotwoord		Dirk
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds en baksteen</i>	
Samenzang	<i>Genade, zo oneindig groot</i>	Opwekking 428
Muziekstuk		Jair

U bent van harte welkom, tot dan!