

SAMEN ONDERWEG



Gebed, een lust of een last in het christelijke leven?

Hoe ervaar je Gods aanwezigheid? We kunnen deze vraag op veel verschillende manieren beantwoorden: sommige mensen voelen Gods aanwezigheid in de natuur, door muziek, door het gezelschap van een geliefde of door een daad van liefdadigheid. Niettemin, vanuit een bijbels perspectief is het gebed het beste kanaal om Gods aanwezigheid intiem te ervaren.

Je vraagt je misschien af: "wat is bidden precies?" De Bijbel gebruikt verschillende woorden als het over gebed gaat, in het Oude Testament is het Hebreeuwse woord voor gebed "**Tefillah**", wat smeekbede, verzoek of de uitdrukking van iemands verlangens aan God betekent. Wat het Nieuwe Testament betreft, is het meest terugkerende woord voor gebed het woord "**Proseuche**", wat onderwerping, belijdenis, smeken en bemiddelen betekent, maar het kan ook loven en danken betekenen.

Nu is de voor de hand liggende vraag: waarom zouden we moeten bidden? Als God alles al weet, waarom zouden we dan bidden? Inderdaad, Jezus zei in Mattheüs 6: 7-8 "**Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen(babbelen) zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.**" (NBV21, mijn toevoeging tussen haakjes) Dus, ondanks dat Jezus zegt dat God al weet wat we nodig hebben, zegt Hij nog steeds dat we moeten bidden. Het klinkt misschien een beetje zot of tegenstrijdig, maar de conclusie die we uit Jezus' woorden trekken, is dat we niet bidden om God te informeren, maar om onze afhankelijkheid van hem te erkennen en verbinding met hem te koesteren. In dit verband schreef Ellen G. White in haar boek Schreden Naar Christus:

NUTTIGE INFO

Predikant:

Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust eens kijken naar <https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via [deze link](#). Suggesties (ook voor artikels of commentaren) zijn altijd welkom!

Ga ook eens kijken op de site: <https://bijbellezenmetvanmore.nl/rudy/>

"Bidden is een ontsluiten van het hart voor God als voor een vriend. Het behoeft niet te worden gedaan om Hem te vertellen wat wij zijn, maar opdat wij bekwaam gemaakt worden om Hem in ons op te nemen. Het gebed doet God niet tot ons afdalen, maar het voert ons tot Hem op." (S.C. 91.2)

De Bijbel heeft nog veel meer te zeggen over gebed. De Bijbel zegt dat we kunnen bidden om **leiding** (Psalm 25:4-5); **lichamelijke genezing** (2 Kronieken 7:14-15; Jakobus 5:14-15; 3 Joh. 1:2); en voor **emotionele genezing** (Psalm 23:3; 34:18-19; 147:3; Filippenzen 4:6,7; 1 Petrus 5:7). De Bijbel moedigt ons ook aan om te bidden om **wijsheid** (1 Koningen 3:7-9; Jakobus 1:5; 3:17); om **kracht** om beproevingen en verzoekingente kunnen doorstaan (2 Samuel 22:33; Jesaja 40:29-3; Joh. 16:33; Efeziërs 6:18; Filippenzen 4:13). Natuurlijk moeten we bidden om de **vergeving van onze zonden** (1 Johannes 1:9). We bidden echter niet alleen om God dingen te vragen, de Bijbel zegt dat we ook moeten bidden om **God te danken** voor zijn zegeningen (1 Tessalonicenzen 5:16-18; Kolossenzen 3:15-17). Zoals we in de evangeliën lezen, zien we dat Jezus altijd een dankgebed uitsprak voordat hij met anderen at (Marcus 14:22; Joh. 6:11). We zouden nog tal van andere redenen kunnen noemen waarom gebed essentieel is in het christelijk leven, en misschien ken je de meeste al, de vraag is wat we met al deze kennis doen? Hoewel gebed zeer heilzaam (lustig) voor ons is, is de Bijbel duidelijk dat het ontwikkelen van een gebedsleven lastig is. Het feit dat Jezus met zijn discipelen worstelde om met hem te bidden, is genoeg om ons te vertellen dat bidden niet iets vanzelfsprekend is, we moeten eraan werken.

Bowling 6 oktober

Morgen is het zo ver, dan gaan we met z'n allen bowlen. De inschrijvingsperiode is intussen afgesloten. U kan natuurlijk nog altijd komen supporteren.

Bij de inkom (of uitgang) vind u een brochure met meer informatie. We starten met bowlen om 14-16u. Adres: Noorderlaan 104A, 2030 Antwerpen.

De prijs is 20 €/pers, inclusief 2 drankjes.

Tot morgen

De sociale activiteiten

Abonnementen sabbatschoolmateriaal 2025

U hebt deze week een formulier per mail ontvangen met in bijlage het bestelformulier voor uw sabbatschoolmateriaal voor 2025. Gelieve dit voor 12/10/2024 terug te sturen naar andreasegers@skynet.be. Op het formulier staat ook hoe u uw betaling kan regelen.

Andrea, boeken en tijdschriften

Uitvaartplechtigheid Simonne van Berckelaer

Afgelopen dinsdag hebben we samen afscheid genomen van Simonne Van Berkelaer in het uitvaartcentrum Cornelis te Aarselaar. Het was zeker een mooie dienst waar ook Simonne zou van genoten hebben. Het is fijn om te weten dat het slechts een tijdelijk afscheid is en dat we elkaar snel zullen weerzien. Tot dan Simonne, slaap zacht.

ADRA nieuwsbrief

In bijlage vindt u de nieuwsbrief van ADRA voor de periode van september en oktober. U kan hierin vinden wat ADRA de laatste maanden heeft gedaan om mensen te helpen en bijstaan in hele moeilijke periodes van vele mensen. Laat ons blijven bidden voor ADRA en hen blijven steunen in wat zij doen. Zij geven het evangelie handen en voeten.

PLANNING



IMPULS_Online - 20u30
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

5 okt: W. Van Rhenen
Avonturiers en verkenners:
14u in de kerk

6 okt: Bowling met de gemeente

12 okt: M. Ries
Avonturiers en verkenners:
vrij

19 okt: J. Delameillieure
Avonturiers en verkenners:
14u in de kerk

26 okt: Frank Jacobs
Avondmaalsviering

14 juni 2025: Tuinfeest

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

Tienden &

Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:
Sabbatschool: 117,05 €
Gemeentefonds: 199,96 €
Baksteen: 102,05 €
GIVT: 23,14 €

Eredienst 5 oktober 2024

Wij komen samen

Muziekstuk	<i>Laat de vlam weer branden</i>	Praisband
Welkom en gebed		Natasja
Samenzang	<i>Dit is de dag</i>	Opwekking 32
Kinderverhaal		
Samenzang	<i>Hoor ons loflied</i>	Opwekking 553

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Jeremia 29:5-7</i> <i>Psalmen 1:1-3,6</i> Deuteronomium 16:9-12	
Gesproken woord		Willem van Rhenen

Voel je je somber: vier een feestje

Wij antwoorden

Samenzang	<i>Familie</i>	Opwekking 767
Zegengebed		Willem van Rhenen
Samenzang	<i>Welzalig de man, die niet wandelt</i>	Opwekking 244
Slotwoord		Natasja
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds en baksteen</i>	
Samenzang	<i>Vrede van God</i>	Opwekking 602
Muziekstuk	<i>Zing voor de koning</i>	Praiseband

U bent van harte welkom, tot dan!