

SAMEN ONDERWEG



Teamsport

door Thirza

Het Europees Kampioenschap voetbal is weer begonnen. Zelfs degenen die geen wedstrijden kijken ontkomen niet aan de voetbalplaatjes in de supermarkten en de vlaggen die uit ramen hangen. Alhoewel ikzelf geen grote sportliefhebber ben, kijk ik toch af en toe een voetbalwedstrijd wanneer de belangrijkste kampioenschappen weer begonnen zijn. Ik kan heel wat waardering opbrengen voor de structuur van het spel en de manier waarop voetballers samenspelen. Het verbaasde mij altijd hoe sommige spelers de bal precies voor de voeten van een andere speler wisten te leggen.

Complex systeem

Voetbal is een teamsport en dat zou je gerust een complex systeem kunnen noemen. Als je bijvoorbeeld één speler uit het spel haalt door een rode kaart, dan zou het hele systeem wel eens in elkaar kunnen zakken. Wat moet je bijvoorbeeld met een spel zonder keeper?

Dat gaat geheel een keer mis, de verdedigers zijn niet genoeg getraind om een penalty tegen te houden...

Complexe systemen bestaan uit verschillende componenten, connecties tussen de verschillende componenten en een (hoofd)doel. Deze systemen zijn daardoor niet te vergelijken met bijvoorbeeld iets dat je een 'verzameling' zou kunnen noemen zoals een zandstrand waar verschillende elementen, zandkorrels, naast elkaar leven zonder dat er een relatie tussen die korrels is.

En waarom is een voetbalteam dan zo'n complex systeem? Denk eens aan de verschillende kwaliteiten die je nodig hebt in zo'n team... Keepers moeten sterk zijn op het gebied van reflexen, springen, concentratie en communicatie onder andere. Verdedigers dienen vakkundig te zijn op het gebied van anticipatie, de juiste positie innemen, tackelen en mandekking.

NUTTIGE INFO

Predikant:

Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Hoofdouderling:

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,
email: frank.jacobs51@telenet.be)

Bij middenvelders komen snelheid, creativiteit en techniek om de hoek kijken en de aanvallers staan eveneens bekend om hun creativiteit en techniek en daarnaast hun balaanname en lange afstandsschoten.

Maar zelfs met al die mooie eigenschappen in het veld ben je er nog niet. Je hebt spelers op de bank nodig die elk moment ingezet kunnen worden wanneer een andere speler uitvalt of wanneer de energie uit het spel begint te raken. Zij brengen er weer kracht en visie in. Vaak bezitten zij ook kwaliteiten die de spelers in het veld niet direct hebben die op de juiste momenten ingezet dienen te worden. Iedereen is dus nodig, maar ook een balans is cruciaal. Je hebt niet alleen maar middenvelders of wissels nodig. Ook bestaat een spel niet alleen uit keepers...

Kerk als lichaam

Ditzelfde probeerde Paulus duidelijk te maken toen hij het over het lichaam van Christus had (1 Korintiërs 12:12-31). We kunnen niet met z'n allen één lichaamsdeel vormen (12:19) en we kunnen ook geen lichaamsdelen eruit laten (12:21) of zelf bepalen dat we niet nodig zijn voor het systeem vanwege het soort van kwaliteit dat we hebben (12:16).

Kerk als voetbalteam

Is kerk zijn we net als een lichaam én een voetbalteam. Het is een complex systeem waarbij we elementen hebben, een relatie of connectie tussen de verschillende elementen en een doel. Het probleem met de kerk op dit moment is echter dat het makkelijk zou kunnen afglijden naar een 'verzameling' in plaats van een complex systeem.

Het idee hierbij is dat het systeem uit balans begint te raken en één soort speler overmatig veel aanwezig is. Een kerk kan problemen gaan ondervinden als het te veel aanvallers krijgt, maar ook als het voornamelijk 'wissels' heeft.

Hetzelfde geldt voor kerken waar meerdere 'rode kaarten' zijn uitgedeeld (lees: conflicten of andere redenen waardoor mensen de kerk verlaten) en er waardevolle mensen uitvallen. Er zijn kerken waar mensen strijden voor een leiderschapspositie waardoor conflicten ontstaan maar we kennen ook kerken waar mensen enkel als wissel beschikbaar zijn.

Dit kan onder andere komen doordat bepaalde kwaliteiten niet erkent of benut worden, het soort van kerkorganisatie niet in de smaak valt of doordat het soort van taken dat beschikbaar is niet de voorkeur heeft... De 'wissels' zijn van uiterst belang omdat ze zaken vanuit een verschillend perspectief kunnen bekijken en ze wellicht vernieuwende ideeën hebben, maar zonder spelers die vrijwel continu aanwezig zijn in het veld is het lastig je doelen te bereiken als kerk. Daarom is een evenwicht zo belangrijk.

Soms trekken we de kerk gelijk met de wekelijkse 'samenkomst'. Het probleem hiermee is dat 'samenkomst' klinkt alsof we enkel samen hoeven te komen net als zandkorrels op een zandstrand door de natuur zijn bijeengekomen. De zandkorrels liggen samen op het strand maar als je er een hand van pakt glipt het zo door je vingers heen. Het heeft geen samenhang. Een complex systeem is meer dan een samenkomst. Het is een levendig systeem dat ook stand kan houden wanneer er een tegenslag is. Er is samenwerking en men heeft een gezamenlijk doel.

Laten we als kerk vooral zorgen dat we een goed werkend complex systeem blijven. De heilige geest doet zijn werk in het samenbrengen van mensen, maar wij zijn uiteindelijk degenen die het een en ander kunnen verwezenlijken met elkaar door samen te werken en elkaar te helpen. De vraag is: bent u er klaar voor om uw positie binnen dat team in te nemen?



PLANNING



📖 IMPULS_Online - 20u30 (Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

22 juni: Jozef De Winter Zee-uitstap jeugd

28 juni: IMPULS met bijeenkomst jeugd om 19:30u

29 juni: Tuinfeest (geestelijk gedeelte o.l.v. Thirza v/d Broek)

6 juli: Frank Jacobs Zomerstop avonturiers en verkenners t/m september!

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:
Sabbatschool: ... €
Gemeentefonds: ... €
Baksteen: ... €
GIVT: ... €

Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust eens kijken naar <https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via [deze link](#). Suggesties (ook voor artikels of commentaren) zijn altijd welkom! Ga ook eens kijken op de site: <https://bijbellezenmetvanmoe.re.nl/rudy/>

Mededeling kindernevendienst

Beste ouders van alle kinderen die wekelijks aanwezig zijn bij de kindernevendienst,

Tot onze grote spijt delen wij mee dat **vanaf september 2024** de nevendienst slechts **tweemaal per maand** georganiseerd zal worden: de **1ste en 3de sabbat van de maand**. Dit vanwege het **tekort aan medewerkers** die zich inzetten voor de organisatie van de wekelijkse diensten. Hierdoor zal er de 2de en 4de sabbat van de maand geen nevendienst zijn en dit betekent dat alle kinderen, zowel de kleintjes als de junioren beneden in de zaal kunnen blijven bij de ouders. Mochten er toch meer vrijwilligers zijn die zich in willen zetten voor de nevendienst, dan kunnen jullie **Nathalie contacteren (0477/41/12/41)**. Let op: er is een zomerstop voor de nevendienst in de maanden juli/augustus.

Bedankt voor uw begrip, namens de crew van de nevendienst.

ADVENTKERK ANTWERPEN

TUINFEEST

We zijn weer terug na een zééééér lange winterslaap

Wat?
Een dienst o.l.v.
Thirza van den Broek-Reis
Lunchen
Wandeling, spelletjes ...

●

Schrijf je in bij Claudia Verreydt
in de kerk of via mail
verreydtclaudia@gmail.com of
telefonisch +32468107962

Zaterdag 29 juni
Start dienst om 11 u.
Elzasweg 14, 2030 Antwerpen

Laat even weten of je dessert kan
voorzien voor het desserten
buffet

Oproep voor leiding Zomerkampen 2024

avonturiers

Het jeugddepartement is nog op zoek naar nederlandstalige leiding voor het zomerkamp van de avonturiers (vonkjes). De juiste data en gegevens vindt u op site www.aj-ja.be. Bij interesse kan u Rachel (0492/53.21.41) of Dimitri (0476/94.69.27) contacteren

Zomerkampen 2024

Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor een van de drie kampen die deze zomer worden aangeboden. Van 7 tot 15 juli 2024 zullen de avonturiers (vonkjes), pre-verkenners en verkenners hun bed opmaken in Baraque Fraiture.

Alle informatie en inschrijving zijn met onderstaande links mogelijk

(wacht niet te lang want de plaatsen beperkt): 😊

- Avonturiers « In Corde Naturae » (van 7 tot 10 jaar) :<https://www.aj-ja.be/avonturier-kamp/>
- Pre-verkenners : « Back to the Future » (van 10 tot 13 jaar) :<https://www.aj-ja.be/preverkennerskamp/>
- Verkenners « The Tribes » (13 à 16 ans) :<https://www.aj-ja.be/verkennerskamp/>

Voor alle informatie of vragen kan je contact opnemen met onze leiding of mailen naar info@jeunesseadventiste.be.

Eredienst 22 juni 2024

Wij komen samen

Instrumentaal	<i>Thy Word</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Dirk
Samenzang	<i>Vader, daal nu met uw Geest neer</i>	Opwekking 463
Kinderverhaal	<i>Barmhartige Samaritaan</i>	
Samenzang	<i>Vul dit huis met uw glorie</i>	Opwekking 815

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Psalm 22:2-9</i>	
Gesproken woord	<i>'Mijn God, mijn God waarom heb je mij verlaten...'</i>	Jozef de Winter

Wij antwoorden

Samenzang	<i>Mijn hulp is van U, Heer</i>	Opwekking 640
Zegengebed		Jozef
Samenzang	<i>Zing halleluja voor de Heer</i>	Opwekking 68
Slotwoord		Dirk
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds en baksteen</i>	
Samenzang	<i>Stil</i>	Opwekking 695
Instrumentaal	<i>U zal ik loven, Heer</i>	Praisband

U bent van harte welkom, tot dan!