

# SAMEN ONDERWEG



## *Omnipresent*

*door Nadine van Parys*

God, de Heer, is 'omnipresent' dat wil zeggen dat Hij overal is. Hij ziet alles, Hij weet alles, Hij hoort alles. Elk mensenhart kent Hij en doorgrondt Hij. Dit is iets wat voor ons mensen vaak moeilijk te begrijpen is.

Vroeger hing in veel Vlaamse huiskamers een kader met daarop volgende tekst: 'GOD ZIET MIJ. HIER VLOEKT MEN NIET'. Een klassiek schrikbeeld uit het verleden waardoor mensen vaak jarenlang gebukt gingen onder schuld, onmacht en onkunde ten overstaan van God.

Ik was laatst samen met Marcelo op ziekenbezoek. We hadden een mooi gesprek over het ervaren van God's aanwezigheid.

Hoe dit ons tot steun kan zijn, zeker wanneer het moeilijk gaat. Hoe het als een soort van troostende gedachte kan werken wanneer wij weten dat we er nooit helemaal alleen voor staan.

Bij het afscheid stelde Marcelo voor om samen nog een Bijbeltekst te lezen en hij vroeg aan de zus bij wie wij op bezoek waren wat haar favoriete Bijbelboek is. 'De Psalmen' antwoordde ze vol overtuiging. Marcelo sloeg zijn Bijbel open en bladerde naar Psalm 139. Een goede keuze, zo bleek meteen. Want we zagen en voelden dat ze er steun en kracht uit haalde.

We lazen dat God alomtegenwoordig is: van het hoogste 'DE HEMEL' tot het laagste 'HET DODENRIJK' van het oosten 'DE DAGERAAD' tot het westen 'VOORBIJ DE VERSTE ZEE' (v.7-8) En toch kon ook de Psalmist David deze omnipresentie van God maar moeilijk bevatten. In vers 6 schrijft hij: 'WONDERLIJK ZOALS U MIJ KENT, HET GAAT MIJN BEGRIP TE BOVEN'.

## NUTTIGE INFO

**Predikant:**

Thirza van den Broek-Reis  
(tel: 0499/651254, email:  
thirza.vandenbroek@adventist.be)

**Hoofdouderling:**

Frank Jacobs (tel: 0476/550452,  
email: frank.jacobs51@telenet.be)

En toch kon ook de Psalmist David deze omnipresentie van God maar moeilijk bevatten. In vers 6 schrijft hij: 'WONDERLIJK ZOALS U MIJ KENT, HET GAAT MIJN BEGRIP TE BOVEN'. De Nederlandse theoloog Gerard Swüste schrijft in zijn boek 'Altijd hetzelfde lied. 150 psalmen bewerkt en toegelicht' volgende commentaar bij Psalm 139:

*De Levende ziet je, kent je, weet alles van je. Al van voor je geboorte en ook van alles wat komen zal. De Levende is helemaal om je heen. Maar niet als dreiging. Er is niet het gevoel van: ik kan geen kant op, of... Hier is sprake van een enorm gevoel van veiligheid: helemaal gekend worden en je toch geliefd weten. De Levende wordt in de psalmen vaak bezongen als een schepper, maar in psalm 139 gebeurt dat op heel intieme wijze.*

*Het gaat niet meer over de wonderen van de natuur, het gaat over het wonder dat ik zelf ben. Het is een ode aan mijn schepper, een danklied voor het leven dat mij gegeven is en dat ik als een groot geschenk ervaar.*

*In vers 19 verandert de psalm plotseling van toon. Het is als in psalm 138. Eerst dank en bewondering, een gevoel van veiligheid. Maar dan is er ineens het bewustzijn dat de wereld ook slecht is, dat er slechte mensen zijn met 'bloed aan hun handen'. Zou het kunnen dat de dichter zelf ook over deze verzen twijfelt? Dat iets in hem zegt dat dit walgen en haten een 'afwijking van de rechte weg' kan zijn (v. 24)? Misschien daarom het beeld in vers 23: 'Doorzie mij'. In vers 1 was dat het uitgangspunt van de psalm, nu is er het gebed dat het ook waarheid wordt. Doorzie mij, zo bidt de dichter, dat je op tijd mijn hand vasthoudt en ik op de goede weg blijf gaan.*



## *Sabbatschoolinleiding 15 juni*

Op 15 juni zal de ganse dag in het teken staan van het sabbatschoolthema van het volgende kwartaal, namelijk het boek Marcus. De preek staat in het teken en 's middag zal er een programma worden voorzien over het marcusevangelie. Dit zal van 14.30 tot 17u. U kan natuurlijk hier in de kerk uw eten nuttigen zodat u niet over huis dient te gaan. Het programma zal kunnen worden bijgewoond door iedereen in Vlaanderen. Om een idee te hebben van het aantal bezoekers vragen ze om vooraf aan te geven dat u komt door een mail te sturen naar [info@adventist.be](mailto:info@adventist.be)  
Reserveer in ieder geval deze datum.

## *Oproep voor leiding Zomerkampen 2024 avonturiers*

Het jeugddepartement is nog op zoek naar nederlandstalige leiding voor het zomerkamp van de avonturiers (vonkjes). De juiste data en gegevens vindt u op site [www.aj-ja.be](http://www.aj-ja.be). Bij interesse kan u Rachel (0492/53.21.41) of Dimitri (0476/94.69.27) contacteren

## PLANNING



📖 IMPULS\_Online - 20u30  
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

**15 juni:** Johan Delameillieure 's middags sabbatschoolinleiding! avonturiers en verkenners VRIJ

**22 juni:** Jozef De Winter Zee-uitstap jeugd

**28 juni:** IMPULS meet bijeenkomst jeugd om 19:30u

**29 juni:** Tuinfeest (geestelijk gedeelte o.l.v. Thirza v/d Broek)

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

## *Tienden & Offerandes*

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:  
Sabbatschool: 27,60 €  
Gemeentefonds: 195,25 €  
Baksteen: 92,85 €  
GIVT: 28,73 €

## *Website Adventkerk Antwerpen.*

Ga gerust eens kijken naar <https://adventkerk.antwerpen.adventist.be> of via [deze link](#). Suggesties (ook voor artikels of commentaren) zijn altijd welkom!  
Ga ook eens kijken op de site: <https://bijbellezenmetvanmoe.re.nl/rudy/>

## Zomerkampen 2024

Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor een van de drie kampen die deze zomer worden aangeboden. Van 7 tot 15 juli 2024 zullen de avonturiers (vonkjes), pre-verkenners en verkenners hun bed opmaken in Baraque Fraiture. Alle informatie en inschrijving zijn met onderstaande links mogelijk (wacht niet te lang want de plaatsen beperkt): 😊

- Avonturiers « In Corde Naturae » (van 7 tot 10 jaar) : <https://www.aj-ja.be/avonturier-kamp/>
- Pre-verkenners : « Back to the Future » (van 10 tot 13 jaar) : <https://www.aj-ja.be/preverkennerskamp/>
- Verkenners « The Tribes » (13 à 16 ans) : <https://www.aj-ja.be/verkennerskamp/>

Voor alle informatie of vragen kan je contact opnemen met onze leiding of mailen naar [info@jeunesseadventiste.be](mailto:info@jeunesseadventiste.be).

ADVENTKERK ANTWERPEN

# TUINFEEST

We zijn weer terug na een  
zeeeeéér lange winterslaap

---

Wat?

Een dienst o.l.v.

Thirza van den Broek-Reis

Lunchen

Wandeling, spelletjes ...



Schrijf je in bij Claudia Verreydt  
in de kerk of via mail  
[verreydtclaudia@gmail.com](mailto:verreydtclaudia@gmail.com) of  
telefonisch +32468107962

---

**Zaterdag 29 juni**

Start dienst om 11 u.

Elzasweg 14. 2030 Antwerpen

Laat even weten of je dessert kan  
voorzien voor het desserten  
buffet



## Dag beste vrienden!

Wij nodigen jullie graag uit voor onze jaarlijkse uitstap naar de zee!  
Een fijn dagje met de vrienden op het strand, spelactiviteiten, zandkastelen bouwen, zonnebaden, of misschien kopje onder in het water - het kan allemaal!

Hopelijk hebben we dit jaar opnieuw mooi weer! :-)

Jeugdleiding Antwerpen

## Hopelijk tot dan !!!

### AANMELDEN + VRAGEN:

Sifaka  
(Benjamin Evanian)

Benjamin.evanian@gmail  
.com

### Praktisch + belangrijke info's voor de ouders

Wanneer? Zaterdag 22 juni

Waar en wanneer afspreken? Za-ochtend 8h45 Dikke mee, Nachtegalen park, Gerard le Grellelaan 3, 2020 Antwerpen

Waar en wanneer zijn we terug? Za-avond 18h30 afhankelijk verkeer:

Dikke mee, Nachtegalen park, Gerard le Grellelaan 3, 2020 Antwerpen

Prijs? €16,00

Kledij? kleding volgens weer, eventueel zwemkledij

Eten? Zelf picknick + drinken meenemen

### In te schrijven vóór 18 juni bij Benjamin Evanian

### !Vergeet-mij-nietjes!

- Bijbel
- voldoende water
- zonnehoed
- zonnecrème
- handdoek
- picknick

GELIEVE VÓÓR 18 JUNI AAN TE GEVEN OF UW KIND(EREN) AANWEZIG ZULLEN ZIJN. GELIEVE OOK OP TE GEVEN OF JULLIE EVENTUEEL DIE DAG MEEWILLEN ALS VERVOERDER.  
PER EMAIL: BENJAMIN.EVANIAN@GMAIL.COM TELEFONISCH: 0499 82 42 70, OF DOOR DE LEIDING AAN TE SPREKEN IN DE KERK.  
DE BETALING VAN €16.00 GEBEURT PER OVERSCHRIJVING: BE08 9731 7718 7813 (NAAM + ACTIVITEIT) (+ €7.00 INDIEN DE VERZEKERING NOG NIET BETAALD IS.)

## *Eredienst 15 juni 2024*

### Wij komen samen

Instrumentaal	<i>Ik zal opgaan naar Gods huis</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Dirk
Samenzang	<i>Neem de tijd om te leven</i>	Lied 366
Kinderverhaal		Johan
Samenzang	<i>Wat mij dierbaar was</i>	Opwekking 460

### Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Marcus 1:14-15</i> <i>Marcus 1:21,22 &amp; 27</i>	
Gesproken woord	<i>'Evangelië, een nieuwe boodschap met gezag'</i>	Johan Delameillieure

### Wij antwoorden

Samenzang	<i>Op die dag</i>	Opwekking 818
Zegengebed		Johan
Samenzang	<i>Laat de vlam weer branden</i>	Opwekking 404
Slotwoord		Dirk
Tienden en gaven		Gemeentefonds en Baksteen
Samenzang	<i>Daar is kracht</i>	Opwekking 446
Instrumentaal	<i>Regeer in mij</i>	Praisband

*U bent van harte welkom, tot dan!*