

# SAMEN ONDERWEG



## *Een nieuw jaar in (tegen)wijzerzin?* door Johan

Morgennacht wordt er weer afgeteld, de blik vol spanning gericht op de klok. En dan is le moment suprême aangebroken: de champagne knalt, het vuurwerk gaat de lucht in, er wordt gezoend en geknuffeld, en allerlei wensen worden uitgewisseld. Alsof de klok even stilstaat om een nieuwe tijd in te luiden...

Van klokken gesproken... Het Joodse Raadhuis in het oude Praag heeft twee klokken. De ene ziet er uit zoals gewoonlijk: de cijfers zijn Romeins en de wijzers gaan met de klok mee, naar rechts dus. De andere heeft Hebreeuwse letters in plaats van getallen en de wijzers draaien tegen de klok in, dus van rechts naar links.

Dit stemde de rabbijn Harold Kushner tot nadenken. In zijn commentaar kun je 'jood' ook vervangen door 'gelovige':



*“Voor mij is die klok een symbool geworden voor wat het betekent om in deze wereld joods te zijn – om te leven in de grote gemeenschap van alle mensen, daar een bijdrage aan te leveren, er in te leven, gebruik te maken van wat die gemeenschap biedt en ondertussen toch dingen op onze eigen, unieke manier te doen. De tijd verstrijkt aan beide zijden van de klokkentoren; een dag is aan weerszijden even lang, de wijzers verplaatsen zich met dezelfde snelheid langs de Romeinse als langs de Hebreeuwse symbolen. En toch loopt de klok die de Joodse tijd bijhoudt anders.*

## NUTTIGE INFO

**Predikant:** Johan Delameilleure  
(tel: 0498/451684 of 02/5824154,  
email: johdelam@gmail.com &  
skype: johan.delameillieure

**Hoofdouderling:** Frank Jacobs  
(tel: 0476/550452, email:  
frank.jacobs51@telenet.be)

**Stagiair predikant:**  
Thirza van den Broek-Reis  
(tel: 0499/651254, email:  
thirza.vandenbroek@adventist.be)

*Ik heb jullie geluk voor  
ogen, niet jullie ongeluk:  
ik zal je een hoopvolle  
toekomst geven.  
Jeremia 29:11*

De aanvangen van het joodse geloof in de dagen van Abraham en de essentie van het joodse geloof in onze eigen dagen zijn misschien wel gelegen in die bereidheid om apart te gaan staan, om tegen de klok in te lopen, om ons vast te leggen op onze manier om de dingen te doen – niet om dwars te liggen, maar om trouw te blijven aan de levenszichten die wij hebben verworven en aan de erfenis die wij hebben ontvangen.” (H. Kushner: Geroepen om te leven, p. 17,18)

HAPPY  
New  
YEAR  
2024

### Geloof God erin?

Je mag het hopen.  
Wees er maar zeker van.  
Nooit laat Hij los  
wat Hij eenmaal ter hand nam.  
Wat Hij droomt wordt werkelijkheid  
Daar is Hij God voor:  
om te volharden tot het uiterste;



Geloof Hij in iets, in iemand,  
dan gelooft Hij voor eeuwig.  
Wat er ook gebeurt,  
deze aarde is zijn aarde,  
wij zijn z'n mensen.  
Onherroepelijk  
gaat het feest door

Het geloof van God. Of spreek over trouw, zijn niet te stuiten liefde. Ooit riep Hij uit: Er zij licht! Dat was het begin, het goede begin. Hier komt Hij niet op terug. Telkens wéér roept Hij het uit: Licht! Heilig gelooft Hij in de toekomst van het project aarde; Heilig gelooft Hij in de toekomst van de mens. Soms zou je Hem willen waarschuwen. God, zie er van af, het lukt toch niet, Gij weet toch hoe het er voorstaat. Maar het zou niet helpen. Door niets en door niemand laat Hij zich ontmoedigen. (H. Bouma, 'Geloven, een verademing')

### *Website Adventkerk Antwerpen.*

Ga gerust eens kijken naar <https://adventkerk.antwerpen.adventist.be/#>  
of via [deze link](#). Suggesties (ook voor artikels of commentaren) zijn altijd welkom!  
Ga ook eens kijken op de site: <https://bijbellezenmetvanmoere.nl/rudy/>



### *De psalmen - sabbatschool*

Nog heel even en we beginnen een nieuw sabbatschoolkwartaal met de psalmen als thema. Centraal in onze Bijbel: een boek met 150 liederen, gebeden en gedichten. Verschillende schrijvers geven er uitdrukking aan hun diepste gedachten en emoties, vaak heel herkenbaar, ook voor ons. Niet voor niets worden de Psalmen wel eens 'de spiegel van de ziel' genoemd. Het beloven interessante gesprekken te worden! Waarom zou je er niet bij komen?

PSALMEN  
Voor Nu

We beleven intense tijden, waar veel gebeurt waardoor bepaalde reacties worden uitgelokt zowel bij de overheden als bij gewone mensen. Daar word je soms heel snel door meegesleurd...

Mochten we in het nieuwe jaar in ons geloof, in onze relatie tot God en tot elkaar de wijsheid en de kracht vinden om te leven met gezond verstand, om rechtop te blijven, om waar geluk te realiseren (in tegenstelling tot het oppervlakkige emo-geluksgevoel)... en om op een positieve en actieve manier in het leven te blijven staan! Mocht ons gelovig zijn ook een positieve concrete uitwerking hebben in onze omgeving! Voor wie 2023 niet zo bijster goed was, wens ik toe dat de wijzers in het komende jaar de andere kant opgaan!

*In zijn openingsrede in de synagoge kondigde Jezus 'een jaar van welbehagen' aan.*

### PLANNING



IMPULS\_Online - 20u00  
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

**30 dec:** Johan Delameillieure

**6 jan:** Willem Van Rhenen

**10 jan:** bijbelavond om 19.30 u

**13 jan:** Johan Delameillieure

**20 jan:** Vonkjes en verkenners om 14u + zwemmen tot 18u

**27 jan:** Vonkjes en verkenners om 14u + zwemmen tot 18u  
Bijbelraadsel om 14u

**3 febr:** Gemeentequiz

De sabbatschool begint om 9:45u, de eredienst om 10:45u.

### *Tienden & Offerandes*

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:  
Sabbatschool: 53,90 €  
Gemeentefonds: 374,90 €  
Baksteen: 138,62 €  
GIVT: 86,41 €



## *Sfeerbeeld van de kerstmarkt*

Vorige week hadden we onze jaarlijkse kerstmarkt in de kerk. Deze werd ons aangeboden door de jeugdleiding. De deuren gingen open om 18u en Je werd verwelkomd door 2 jeugdleden in een feeëriek decor. Je kon heel wat lekkere versnaperingen nuttigen, zoals croques, speciale pannenkoeken, empanada's, verschillende soorten soep en zelfgemaakte koekjes. Uiteraard kon je allerlei soorten dranken verkrijgen. Dit alles samen met de mooi versierde zaal en kerstmuziek maakte dat je helemaal in kerststemming kwam. Het volk kwam vlotjes binnen waardoor iedereen wel ergens een sociaal praatje kon maken. De avond werd rond 22u rustig afgesloten en we kunnen zeker stellen dat het een zeer goede editie was, zowel qua bezoekers als qua inkomsten voor onze jeugdkas. Ze hebben het geweldig gedaan. Op naar volgend jaar.



## *Eredienst 30 december 2023*

### **Wij komen samen**

instrumentaal	<i>Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Natasja
Samenzang	<i>Wat de toekomst brenge moge</i>	Opw 377
Kinderverhaal	<i>Er is niet altijd veel nodig</i>	Johan
Samenzang	<i>Hoor ons loflied</i>	Opw 553

### **Wij verkondigen**

Geschreven woord	<i>Jeremia 29:11-14</i> <i>Numeri 6:24-27</i>	
Gesproken woord	<i>Zalig, gelukkig, gezegend</i>	Johan Delameillieure

### **Wij antwoorden**

Lied	<i>Give us the new year</i>	
Gebed en zegen		Johan
Samenzang	<i>De Here zegent jou</i>	
Lied	<i>Let love be the gift</i>	
Slotwoord		Natasja
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds + baksteen</i>	
Instrumentaal	<i>Voor altijd mijn vriend</i>	Opw 562

*U bent van harte welkom, tot dan!*  
*Fijne feesten en goed einde van het jaar*