

SAMEN ONDERWEG



Verwachtingsmensen door Johan

Advent is de tijd die ons herinnert aan de verwachting van de Messias. Dit is een belangrijk thema in de Bijbel. In elke tijd was die verwachting er, dat uitkijken naar verlossing. In elke tijd kreeg die verwachting een nieuw gezicht, een nieuwe intensiteit.

De Messias is gekomen. En dat wordt gevierd in de Adventstijd. Maar ook het eigenlijke verwachten blijft. De wereld heeft nog steeds nood aan verlossing. Alleen... wat is 'verwachten'? Is dat 'wachten op'?

In het boek 'Jeshua Ben Josef' (Bruno Timp) reageert Jezus eerder negatief op de titel van 'messias'. Het is al te vaak een excuus om vooral te wachten en zelf niks te doen, terwijl het Koninkrijk 'onder u' is.

Ook het gedicht van K. Gelaude legt een heel ander accent:



Verwachtingsmensen

zijn geen naïeve dromers.

Zij leven nu, met open blik

en beide voeten op de grond

*Zij hebben weet van wat gebrekkig is,
van onrecht amper recht te trekken
van armoede die aan de ziel knaagt
en van een wereld die zich neerlegt
bij de feiten.*

*Daarom zijn zij degenen die zeggen:
laten we opstaan...*

Kracht leggen in elkaar

Waardigheid gunnen aan de ander.

*Ongewapend vrede zichtbaar maken
Ruimte scheppen voor gastvrijheid.
en zelf teken worden
van een nieuwe aarde.*

NUTTIGE INFO

Predikant: Johan Delameilleure
(tel: 0498/451684 of 02/5824154,
email: johdelam@gmail.com &
skype: johan.delameillieure)

Hoofdouderling: Frank Jacobs
(tel: 0476/550452, email:
frank.jacobs51@telenet.be)

Stagiair predikant:
Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

*Wachten of
verwachten...
Is dat hetzelfde?*

Gewoon wachten... of verwachten. Het verschil is groot!

In Matteüs 24 kun je een hele redevoering lezen waar Jezus het heeft over het nakende einde van Jeruzalem. Deze uitspraken worden meestal ook gekoppeld aan het einde van onze wereld. In die toespraak roept Jezus op tot 'waakzaamheid'. Hij geeft echter ook aan wat hij daarmee bedoelt:

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (...) Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt." (Mat 24:42-46).

'Op tijd te eten geven...' In één korte zinsnede krijg je een heel programma, dat bovendien meer dan actueel is!

In de parabellen die hierop volgen (Mat. 25) trekt Jezus die lijn door: geef wat licht in deze wereld, zoals de bruidmeisjes die aan het wachten waren op de bruidegom. Gebruik de talenten die je hebt op zo'n manier dat ze vrucht dragen. Zelfs al zou je er maar één hebben (wat ik sterk betwijfel...) dan nog loont het de moeite om daar heel concreet iets goeds mee te doen!



Website Adventkerk Antwerpen.

Ga gerust al eens kijken naar <https://adventkerk.antwerpen.adventist.be/#> of via [deze link](#). Suggesties (ook voor artikels of commentaren) zijn altijd welkom!

Over ons: info over de Adventkerk, wat we geloven, enz...

Nieuws: belangrijke nieuwberichten en aankondigingen

Media: verwijzing naar streaming en podcast. Ook het wekelijkse krantje is hier te vinden.



Bijbel: diverse bijdragen m.b.t. bijbelstudie, Bijbel en Archeologie, achtergrond bij de Bijbelverhalen, bijkomend studiemateriaal bij de sabbatschool.

Blog: korte commentaren bij actuele thema's

Bijbelavond 20 december

Normaal gezien de tweede woensdagavond van elke maand.

Door omstandigheden deze keer uitzonderlijk op **woensdag**

20 december om 19u30, in de kerk.



Kerstmarkt 23 december

Kerstmis is in de eerste plaats een herdenking van de geboorte van Jezus, die ons God leerde kennen en ons kwam verlossen. Maar uiteraard is kerstmis ook een feest van gezelligheid en tijd die we met elkaar en met familie doorbrengen. Het is daarom dat we met onze jeugd al jaren een kerstmarkt organiseren waar we met z'n allen fijn kunnen praten in een heel gezellige kerstsfeer. U kan ook iets nuttigen ter plaatse, zoals soep, croque messieurs en ander lekkers en dit ten voordele van de jeugdkas.

U kan uiteraard ook familie of kennissen meebrengen om ze zo met onze kerk in contact te brengen. Houd in ieder geval de datum 23 december vanaf 18u vrij. Tot dan

De jeugdleiding

"Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is..!"

PLANNING



IMPULS_Online - 20u00
(Bijbelles voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

16 dec: René Cools

20 dec: Bijbelavond, 19.30u

23 dec: kerstdienst o.l.v. Thirza van den Broek

23 dec: kerstmarkt om 18.00u

30 dec: Johan Delameillieure

13 jan: Vonkjes en verkenners om 14u

27 jan: Vonkjes en verkenners om 14u

Bijbelraadsel om 14u

3 febr: Gemeentequiz

Elke sabbat begint de sabbatschool om 9:45u en de eredienst om 10:45u.

Departement kinderpastoraat



Van 21 t/m 25 februari 2024 vindt de door onze divisie georganiseerde Pulse Meet plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor allen die zich inzetten voor onze kinderen en jongeren en heeft als thema: « Kingdom Culture: Disciple ».

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende link: <https://aypulse2024.org/>

De plaatsen zijn beperkt.

Ben je geïnteresseerd, laat dus iets weten op jerome.raucy@adventist.be voor 10 december.

Kerstdozenactie Hasselt

Zoals jullie reeds weten is er ook dit jaar een mogelijkheid om fysieke kerstdozen te maken voor kansarme kinderen in België.

De ADRA groep van Hasselt heeft zich in contact gesteld met het asielcentrum van Houthalen-Helchteren en nu blijkt dat daar zo'n 120 kansarme kinderen verblijven. Alleen zal de gemeente van Hasselt niet in staat zijn om deze dozen samen te brengen. Daarom hopen we dat ook andere gemeenten Hasselt kunnen ondersteunen om deze 120 kinderen blij te maken met Kerst. Een ideaal doel voor de WARMSTE WEEK zouden we zeggen.

Om praktische redenen is het het gemakkelijkst dat jullie een financiële bijdrage storten zodat wij in Hasselt allemaal gelijkvormige dozen kunnen samenstellen. Als jullie toch liever zelf jullie dozen samenstellen gelieve dan de lege dozen via de federatie zo snel als mogelijk te bestellen. De gevulde dozen moeten echter wel in Hasselt geraken voor 15 december zodat ze nog gecontroleerd kunnen worden. Gelieve u zo snel als mogelijk in contact te stellen met Ghislaine Heinze die de volledige lijst met leeftijden en geslacht heeft zodat jullie weten voor welke leeftijd jullie het best dozen maken.

De prijs voor een gevulde doos bedraagt 30 euro. U kan dit bedrag rechtstreeks regelen met Ghislaine op haar rekeningnummer BE51 9792 2741 2562. U kan Ghislaine bereiken via mail: info@leentjeshobbyshop.com of via telefoon: 0496/10 34 88. De kinderen van het asielcentrum danken u op voorhand voor jullie gulle bijdragen. □
In naam van ADRA Hasselt



Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:

Sabbatschool: 31,15 €

Gemeentefonds: 182,17 €

Baksteen: 64,35 €

GIVT: 25,03 €

Eredienst 16 december 2023

Wij komen samen

Lied	<i>Heil'ge Geest daal van omhoog</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Timothy
Samenzang	<i>Heer, ik prijs uw grote naam</i>	Opwekking 430
Kinderverhaal		
Samenzang	<i>U bent meer dan welkom</i>	LB 196

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Matteüs 2: 6-7</i>	Nelli
	<i>Matteüs 2: 10-11</i>	Naira
Gesproken woord	<i>Van kribbe tot kruis</i>	René Cools

Wij antwoorden

Luisterlied	<i>Old rugged cross</i>	
Samenzang	<i>Op die heuvel daarginds</i>	JDH 836
Gebed en zegen		René Cools
Instrumentaal		Dana
Slotwoord	<i>Gemeentefonds + baksteen</i>	
Tienden en gaven	<i>De kracht van uw liefde</i>	
Samenzang		Opwekking 488
Instrumentaal		Dana

U bent van harte welkom, tot dan!