

# SAMEN ONDERWEG



## *Uitspraken om over na te denken...*

DOOR FRANK

“In een debat over de vrouw in de wereld van vandaag vertelde zij, zich als pro-Joods profilerend, ‘als alle mannen besneden waren, kwam baarmoederhalskanker waarschijnlijk bijna niet voor!’

De rabbijn die hierover zojuist een lezing had gegeven en hierover vragen wilde beantwoorden, reageerde heel spontaan: ‘Ik ben niet besneden omdat het de gezondheid zou bevorderen, maar omdat God dat wil.’

‘Vriendelijk zijn is belangrijker dan gelijk hebben. Wat mensen vaak nodig hebben is niet een briljante geest die spreekt, maar een hart dat luistert.’

Rabbi Eliëzer zei ooit: ‘Ieder die een Bijbelwoord letterlijk uitlegt of vertaalt is een leugenaar. Maar ieder die er wat aan toevoegt is een lasteraar.’

## *Een gebed*

“Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

## NUTTIGE INFO

**Predikant:** Johan Delameilleure  
(tel: 0498/451684 of 02/5824154,  
email: johdelam@gmail.com &  
skype: johan.delameillieure

**Hoofdouderling:** Frank Jacobs  
(tel: 0476/550452, email:  
frank.jacobs51@telenet.be)

**Stagiair predikant:**  
Thirza van den Broek-Reis  
(tel: 0499/651254, email:  
thirza.vandenbroek@adventist.be)

*‘Heer maak van mij  
een instrument van  
uw vrede’*

"Heer, laat mij ernaar streven,  
niet dat ik getroost word,  
maar dat ik troost,  
niet dat ik begrepen word,  
maar dat ik begrijp,  
niet dat ik geliefd word,  
maar dat ik liefheb,

want wie geeft, ontvangt,  
wie zichzelf vergeet, vindt,  
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,  
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Franciscus van Assisi



## *Gebedsweek*

In de **week van 4 t/m 11 november** vindt de gebedsweek plaats. U wordt binnenkort geïnformeerd over het thema. De bijbelavond die normaal gesproken in de tweede week van de maand plaatsvindt, valt samen met de gebedsweek vandaar dat beide activiteiten samen zullen worden getrokken. Er zullen **drie bijeenkomsten in de avond** plaatsvinden in de kerk tijdens de gebedsweek: **maandag 6, woensdag 8 en vrijdag 10 november die beginnen om 19u45**. Ook worden er **twee middagbijekomsten op 8 en 10 november** georganiseerd voor degenen die 's avonds niet kunnen **om 15u30**, u wordt z.s.m. geïnformeerd over de exacte locatie. We zullen tijdens de gebedsweek samen een bijbelgedeelte/ thema bespreken en er zal tijd zijn voor enkele liederen en uiteraard voor gebed. Iedereen is van harte welkom!

## *Spelnamiddag*

Op sabbat 25 november in de middag zal er na de dienst een potluck en spelletjesnamiddag plaatsvinden in de kerk. Heeft u leuke (bord)spellen? Neem ze mee! Het zal een mooie gelegenheid zijn om gezellig samen zitten en eten, lol te hebben en te babbelen. Iedereen is van harte welkom!



## *Folder- en evangelisatiemateriaal*

Er is momenteel ESDA folder en evangelisatiemateriaal beschikbaar. Heeft u interesse om alleen of met een groepje wat uit te delen? Neem dan contact op met Eddy om de mogelijkheden te bespreken en materialen te verkrijgen: 0472 52 16 36.

## *ADRA hulpactie*

Een verwoestende aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter trof Marokko 70 km ten zuidwesten van Marrakech afgelopen vrijdag. Volgens de VN zijn er naar schatting 300.000 mensen getroffen door de aardbeving. Het aantal doden is opgelopen tot bijna 3000.

**Uw gift (klik hier om te doneren) vandaag biedt directe en langdurige hulp aan mensen en gemeenschappen** die getroffen zijn door natuurrampen, zoals deze aardbeving, of door hongersnood, oorlog en zoveel andere noodsituaties over de hele wereld.

## PLANNING



IMPULS\_Online - 20u00  
(Bijbel lezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

**28 okt:** Dussan Cervillos  
Vonkjes en verkenners vrij

**4 nov:** Jozef de Winter  
Vonkjes en verkenners vrij

**11 nov:** Johan Delameillieure  
Vonkjes en verkenners  
vergadering om 14u, kerk

**4-11 nov:** Gebedsweek

Elke sabbat begint de sabbatschool om 9:45u en de eredienst om 10:45u.

## *Tienden & Offerandes*

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:

Sabbatschool: 48,95 €  
Gemeentekas: 241,48 €  
Baksteen: 109,90 €  
GIVT: - €

## *Eredienst 28 oktober 2023*

### Wij komen samen

Instrumentaal	<i>Vader, daal nu met Uw Geest neer</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Timothy
Samenzang	<i>Kom, o bron van zegeningen</i>	Opwekking 653
Kinderverhaal	<i>Eten en genezen op sabbat</i>	Nathalie
Lied	<i>Dit is de dag</i>	Opwekking 32

### Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Marcus 2:23-28</i>	
Gesproken woord	<i>Botsing van perspectieven</i>	Dussan Cervallos

### Wij antwoorden

Samenzang	<i>Hoor ons loflied</i>	Opwekking 553
Gebed en zegen		Dussan
Samenzang	<i>Stil mijn zien wees stil</i>	Opwekking 717
Slotwoord		Timothy
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds + baksteen</i>	
Samenzang	<i>Abba, Vader</i>	Opwekking 136
Lied	<i>Wanneer ik 's nachts naar de hemel kijk</i>	

*U bent van harte welkom, tot dan!*