

SAMEN ONDERWEG



God roept iedereen

DOOR THIRZA

Vorige week, tijdens een gebedsbijeenkomst, hadden we een interessante discussie over een stel waar maar weinig over gezegd wordt in de Bijbel: Priscilla en Aquila. Toch is het een bijzonder paar waar we veel van kunnen leren. Het is een migrantenstel dat altijd samen wordt genoemd in de Bijbel (soms wordt Aquila eerst genoemd en vaak ook Priscilla!). Ze stonden bekend om hun inzet voor het evangelie en hun gastvrijheid, ze namen Paulus namelijk in huis voor een periode van ongeveer anderhalf jaar (Handelingen 18:3) en ze begonnen een huiskerk in Efeze (1 Korintiërs 16:19). Daarnaast werkten ze samen met elkaar en anderen en ze riskeerden zelfs hun eigen leven voor hun vriend Paulus (Romeinen 16:3-4).

Eén van de personen met wie zij samenwerkten was Apollos, die zij ontmoetten in Efeze volgens Handelingen 18:24-28. Apollos was een Jood afkomstig uit Alexandrië die arriveerde in Efeze, waar Priscilla en Aquila zich bevonden. Hij begon geestdriftig, vol passie over Jezus te vertellen aan anderen in de synagoge. Het verhaal van de ontmoeting tussen Priscilla en Aquila en Apollos is bijzonder, want het toont hoe verschillend het stel was van Apollos, maar toch wisten ze succesvol samen te werken.

In de tekst staat tot wel drie keer toe hoe goed Apollos onderlegd was, hoe goed hij de Schriften en de 'Weg van de Heer' kende. Bovendien wist hij goed te argumenteren en zijn punten zorgvuldig uit te zetten (18:25). Hij was ook iemand die graag en zelfverzekerd op de voorgrond trad (18:26).

NUTTIGE INFO

Predikant: Johan Delameilleure
(tel: 0498/451684 of 02/5824154,
email: johdelam@gmail.com &
skype: johan.delameillieure

Hoofdouderling: Frank Jacobs
(tel: 0476/550452, email:
frank.jacobs51@telenet.be)

Stagiair predikant:
Thirza van den Broek-Reis
(tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

Lukas zegt veel over Apollos in dit verhaal, maar slechts weinig over Priscilla en Aquila. Het stel was meer op de achtergrond, maar hun rol was daarom niet minder belangrijk. In tegendeel, zij nemen Apollos op een beleefde manier apart en laten een nog vollediger plaatje van Jezus aan hem zien. En Apollos neemt het, ondanks zijn eigen zelfverzekerdheid, nog aan ook. Het resultaat? Apollos wordt een grote steun (*symballo*) voor de gelovigen in Achaje (waarvan de hoofdstad Korinthe was), dat in het Grieks niet alleen steun betekent maar ook 'bij elkaar brengen'. Apollos brengt mensen bij elkaar en zijn argumenten blijken nog overtuigender te zijn na de nieuwe inzichten die Priscilla en Aquila brengen (18:28).

Vaak hebben we ieder een heel specifieke visie op hoe wij de buitenwereld met het goede nieuws kunnen bereiken. De één zal zeggen dat we mensen moeten bereiken via specifieke evangelisatie- en folderacties. De ander zal pleiten voor lezingen en seminars. Weer een ander legt de nadruk op relaties, anderen helpen en kleine groepen. Nog een ander zal anderen overtuigen van het nut van hedendaagse programma's en het gebruik van social media. Maar wat als alle manieren nodig zijn om bepaalde groepen aan te spreken en we uiteindelijk iedereen nodig hebben?

Impuls MEET 24 november

Jongeren/compagnons (16+) zijn weer van harte uitgenodigd voor een Impuls MEET bijeenkomst op vrijdagavond 24 november. Het begint om 19:30 en we zullen opnieuw samen de Bijbel bestuderen, zingen, bidden en gezellig bijkletsen. Interesse? Neem gerust contact op met Thirza (zie contactgegevens eerste pagina) om meer te weten over de exacte locatie. Je bent van harte welkom!

Spelnamiddag 25 november

Op sabbat 25 november in de middag zal er na de dienst een potluck en spelletjesnamiddag plaatsvinden in de kerk. Heeft u leuke (bord)spellen? Neem ze mee! Het zal een mooie gelegenheid zijn om gezellig samen zitten en eten, lol te hebben en te babbelen. Iedereen is van harte welkom!



Wat als we een Priscilla en Aquila maar ook een Apollos nodig hebben? Daarbij moeten we echter niet de nederigheid die zowel Priscilla en Aquila als Apollos hadden uit het oog verliezen, ook moeten we altijd eenheid als doel voor ogen houden. Dit betekent niet gelijkvormigheid maar wel samen de ogen op Jezus als onze waarheid gericht houden (in plaats van één specifieke propositie, theorie of theologie als onze waarheid!). Hoe goed Apollos' bedoelingen ook waren, volgens Paulus in 1 Korintiërs 1:12-13 begon er verdeeldheid in de gemeente van Korinthe te ontstaan. Er waren er die zeiden dat ze achter Apollos stonden, weer anderen kozen de kant van Paulus of Petrus. Dit voorval doet ons herinneren dat we niet alleen iets over moeten brengen via welk middel dan ook, maar dat we ons ook moeten afvragen hoe we dat doen. Een nederige houding, is in ieder geval een stap in de goede richting...



PLANNING



IMPULS_Online - 20u00
(Bijbellezen voor jongeren/jonge kerk 16+ elke dinsdagavond)

18 nov: Jeroen Tuinstra
Vonkjes en verkenners vrij

25 nov: Thirza v/d Broek
Avondmaaldienst!
Verder: spelmiddag
vonkjes en verkenners
vergadering om 14u, kerk



2 dec: Reinder Bruinsma
Vonkjes en verkenners vrij

Elke sabbat begint de sabbatschool om 9:45u en de eredienst om 10:45u.

Tienden & Offerandes

Hierbij een overzicht van de inkomsten deze week:

Sabbatschool: 31,00 €
Gebedsgave: 311,05 €
Baksteen: 90,15 €
GIVT: 86,33 €

Poetsnamiddag 3 december

We willen graag opnieuw een beroep doen op jullie om het kerkgebouw een grote schoonmaakbeurt te geven. Dit zal gebeuren op zondag 3 december om 13h00. Als je graag een paar uur mee de handen uit de mouwen wil steken, geef je dan op bij Jozef De Winter. Er kan dan op voorhand een takenlijst opgesteld worden. Alvast bedankt!

Bijbelavond 13 december

De tweede woensdagavond van elke maand. Nieuwe afspraak: woensdag 13 december om 19u30, in de kerk. Samen een bijbelgedeelte of een thema bestuderen en bespreken, tijd voor enkele liederen en ook gebed. Een gezellige babbel vooraf of na afloop moet ook kunnen. U mag gerust een bijbelgedeelte, vraag of thema voorstellen! Iedereen is van harte welkom!

Wijziging parkeerbeleid aan de kerk

Parkeerzones die grenzen aan de zone historisch centrum hebben een parkeerduurbepanking van 3 uur. In de Harmonie- en Brederodewijk is die lichtgroene zone echter erg smal. Om te voorkomen dat bezoekers van het centrum uitwijken naar de donkergroene zone (max. 10 uur parkeren), wordt de lichtgroene zone in deze wijken vanaf 1 december uitgebreid. De huidige grens aan de Paleisstraat en Justitiestraat schuift op naar Ballaarstraat/Isabella Brandstraat/Jozef De Bomstraat/Gounodstraat. Hiermee wordt de wandelafstand tussen het centrum en de donkergroene zone aanzienlijk verhoogd, wat de overdruk in de wijken rond het historische stadscentrum moet beperken.



Voor bewoners van de nieuwe lichtgroene zone verandert er niets. Zij kunnen nog steeds met een parkeervergunning gratis en onbeperkt parkeren binnen hun bewonerszone.

Bezoekers van de lichtgroene zone kunnen max. 3 uur op straat parkeren. Wie langer wil parkeren kan terecht in een park-and-ride (P+R) aan de rand van de stad of in een betaalparking in de stad. De Harmonie- en Brederodewijk zijn ook vlot bereikbaar met fiets, openbaar vervoer of deelmobiliteit.

Meer info:

<https://www.antwerpen.be/info/64faf442e9a28fd69918f2d3/aanpassingen-parkeerreglement>



Website Adventkerk Antwerpen

De eerste stappen zijn gezet bij het opmaken van een website voor onze Antwerpse Adventkerk (met dank aan Pierre De Baecke). Ervaringen in andere gemeenten tonen, dat wanneer er veel interessante materie wordt aangeboden, er heel veel mensen een kijkje komen nemen en artikels lezen. Er zijn al meerdere bijdragen geplaatst onder verschillende rubrieken:

Ga gerust al eens kijken via deze link:

<https://adventkerk.antwerpen.adventist.be/#>

Suggesties zijn altijd welkom! - Johan



Eredienst 18 november 2023

Wij komen samen

Lied	<i>Zing voor de koning</i>	Praiseband
Welkom en gebed		Natasja
Samenzang	<i>Wees stil voor het aangezicht van God</i>	Opwekking 464
Kinderverhaal		Natasja
Samenzang	<i>Spreek, o Heer</i>	Opwekking 689

Wij verkondigen

Geschreven woord	<i>Numeri 15:37-41</i>	
Gesproken woord	<i>'(Aan)geraakt worden'</i>	Jeroen Tuinstra

Wij antwoorden

Samenzang	<i>De kracht van Uw liefde</i>	Opwekking 488
Gebed en zegen		Jeroen
Samenzang	<i>Heer, doorgrond mijn hart</i>	Opwekking 252
Slotwoord		Natasja
Tienden en gaven	<i>Gemeentefonds + baksteen</i>	
Samenzang	<i>Niemand is als U</i>	Opwekking 474
Lied	<i>Zo zegent Hij jou</i>	Praiseband

U bent van harte welkom, tot dan!